

I. CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

NÔNG NGHIỆP

Thứ hai, ngày 19.4.2010 số 77(3446).

PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ CHDCND LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HÀ TĨNH

Ngày 17/4, ngài Xổm-xa-vật Lềng-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHDCND Lào kiêm Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam cùng đoàn công tác Chính phủ, các bộ, ngành, một số doanh nghiệp và Tỉnh trưởng tỉnh Savanakhet đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Ngài Xổm-xa-vật Lềng-xa-vắt cùng Đoàn đã đi thăm một số khu TĐC, nhà máy liên hợp gang thép, Cty CP xăng dầu - dầu khí Vũng Áng 1, Cảng Vũng Áng và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng. Làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các ban, ngành của tỉnh, ngài Xổm-xa-vật Lềng-xa-vắt cảm ơn tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm, giúp đỡ nhân dân Lào trong những năm qua và mong muốn giữa Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào ngày càng có sự liên kết chặt chẽ hơn, hợp tác phát triển kinh tế - văn hóa ngày càng tốt hơn để tô thắm thêm tình đoàn



Kiểm tra quy hoạch vùng đất sê cát cho tập đoàn Phonesack tại Khu kinh tế Vũng Áng.

kết hữu nghị truyền thống của hai dân tộc. Đồng chí đề nghị Cty CP cảng Vũng Áng Việt - Lào (mới thành lập ngày 16/4/2010) sớm triển khai các bước để đầu tư xây dựng cầu cảng tại cảng Vũng Áng; yêu cầu Tập đoàn Phone-sack - đơn vị đầu tư nhà máy chế biến gỗ tại KCN Vũng Áng khẩn trương triển khai các bước để sớm đầu tư xây dựng nhà máy. Tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương cấp cho Nhà máy chế biến gỗ của Tập đoàn Phonesack 30 ha đất tại KKT Vũng Áng; đơn vị sẽ đầu tư khoảng 50 triệu USD xây dựng và sau 1 năm sẽ đi vào hoạt động, thu hút khoảng 2.000 lao động.

PV

ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT

Thứ bảy, ngày 24.4.2010 số 12(49-1096).



Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Nỗi trăn trở của dòng tộc họ Hà

Ngòi đói diện với chúng tôi trong căn phòng nhỏ của Trung tâm công nghệ môi trường (Viện Vật lý) là một người con của họ Hà, PGS.TS Hà Vĩnh Tân, Giám đốc trung tâm và là Ủy viên Hội đồng khoa học TTNCTNCN. Ông là một trong những người đại diện cho dòng họ Hà gồm ông Hà Huy Lợi, đại tá Hà Văn Sỹ đã tìm gặp TTNCTNCN, bày tỏ nguyện vọng nung nấu muốn tìm kiếm di hài của cố TBT đưa về quê hương. Một phong thái cởi mở, đầy nhiệt tâm với sự thành kính, ông Tân đưa chúng tôi vào câu chuyện ly kỳ với những tình huống cảm động kỳ diệu trong hành trình tìm hài cốt của Cố TBT Hà Huy Tập.

Giọng trầm ấm, đủ để người đối diện phải lắng nghe, ông Tân tôn kính nói về Cố TBT - một tấm gương kiên trung, bất khuất, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cố TBT Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 trong

LTS: Năm 1941, Cố Tổng Bí thư (GBT) Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, linh hồn của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ bị thực dân Pháp kết án tử hình và bị xử bắn, sau đó chúng chặt đầu bêu tại trường bắn Hóc Môn - Gia Định (cũ). Sau 68 năm hy sinh, cuối năm 2009 già dinh, dòng họ Hà nhờ sự trợ giúp đặc biệt của các nhà khoa học ngoại cảm ở Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người (TTNCTNCN) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật VN, cùng với chính quyền và nhân dân địa phương đã tìm thấy di hài của cố TBT đưa về khu tưởng niệm tại quê nhà Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. Trước ngày khai quật mộ phần, ngày 25/11/2009, Trung ương họp và quyết định công nhận di hài và tổ chức lễ tang cấp Nhà nước cho cố TBT Hà Huy Tập. Sau đó, tang lễ của cố TBT Hà Huy Tập được Đảng và Nhà nước cử hành trọng thể ngày 1/12/2009 theo nghi thức tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sau gần 70 năm lưu lạc, người con ưu tú của Hà Tĩnh đã trở về quê hương. Nhưng để có ngày trở về trong biển người thương nhớ, có hoa rực rỡ đỏ, những người con dòng họ Hà đã không quản ngại khó khăn, tận tâm, tận lực trong suốt nhiều năm ròng rã, một lòng, một dạ đi tìm hài cốt cố TBT. Nhân kỷ niệm lần thứ 104 ngày sinh của cố TBT Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2010), từ số này, từ số này, từ số này, DS&PL khởi động loạt bài phỏng vấn về cuộc hành trình tìm kiếm hài cốt cố TBT - vốn là một câu chuyện dài, ly kỳ, dày trắc trắc và theo GS. Viện sĩ Đào Vọng Đức (Viện Vật lý và TTNCTNCN) thi có cả những câu chuyện "về những khía nắng rất kỳ lạ của con người, mà không có cách nào lý giải nổi trong khuôn khổ những kiến thức đã có của các ngành Khoa học truyền thống" mà cuốn sách "Cuộc tìm kiếm hài cốt Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập" do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xuất bản quý I/2009 đã đề cập đến rất chi tiết.

Những cơ duyên cảm động trong hành trình đi tìm hài cốt Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Ý I: Sự khởi đầu của một cuộc tìm kiếm ly kỳ, nhiệm màu và đầy trắc trở

gia đình và dòng họ có truyền thống yêu Cố TBT Hà Huy Tập đã khẳng khái: "Tôi nước và đại nghĩa ở làng Kim Nặc, Tông chẳng có gì phải hồi tiếc. Nếu còn sống Thổ Ngoại (nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Cố TBT là hậu duệ thứ 21 của Phụ quốc Thượng tướng tử hình với ông còn có các đồng chí lãnh đạo của Đảng như Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày 28/8/1941, người chiến sĩ Cách mạng trung kiên Hà Huy Tập bị giặc Pháp xử bắn, sau đó chúng chặt đầu treo tại trường bắn tại Hóc Môn (Gia Định), nay là TP. Hồ Chí Minh.

Sau ngày Cố TBT bị xử bắn, dòng tộc cũng chỉ nghe nói, người dân sống gần nơi trường bắn lén trộm xác đưa Cố TBT đi chôn cất cùng một số các đồng chí khác như Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai... Năm tháng qua đi, việc chưa tìm được di hài của Cố TBT đưa về quê an nghỉ luôn là nỗi niềm canh cánh, đe nặng bao thế hệ con cháu dòng họ Hà. Nhiều người đã đi tìm, qua nhiều năm, bằng nhiều cách nhưng chưa có kết quả. Bởi lẽ, những gì còn ghi chép lại trong tư



•Phóng sự của Vương Hà – Thành Vương

Vọng Đức thì: "Có giả thuyết cho rằng, các chiều không gian phụ trội này chính là các chiều liên quan đến thế giới tâm linh. Cũng nay sinh một câu hỏi rất tự nhiên rằng: ngoài các dạng tương tác đã biết được, hiện nay còn tồn tại chăng các dạng tương tác khác chưa được phát hiện? Không loại trừ rằng còn có các dạng siêu tương tác ứng với các dạng siêu năng lượng liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên mà các giác quan bình thường của con người chưa thể cảm nhận được, cũng như Khoa học và Kỹ thuật hiện nay chưa đủ trình độ để phát hiện".

Chính vì thế, trong ngày gặp gỡ đầu tiên với nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh, những con cháu họ Hà hôm ấy đã rất khó quên. Những chuyện đắt cát, gia sự và cả chuyện có người họ Hà bị chết vì hổ vồ... đều được tái hiện đúng quá khiến những người trong cuộc thấy rất hy vọng. Khi con cháu họ Hà nói nguyện vọng muốn đi tìm di hài của Cố TBT Hà Huy Tập thì được trả lời: dòng họ nhiều năm cố gắng nhưng không biết cách tổ chức, không kiên nhẫn nên việc đi tìm không đạt. Chỉ khi con cháu nhất tâm thì việc tìm kiếm mộ phần mới đạt kết quả. PGS.TS Hà Vĩnh Tân khẳng định với chúng tôi, chưa bao giờ gặp nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh. Không hiểu sao khi đó cô lại nói đúng tất cả những gì về dòng họ như vậy. Điều này, khiến con cháu họ Hà thêm hy vọng (trong cuốn sách "Cuộc tìm kiếm hài cốt Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập" do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xuất bản quý I/2009).

Tân sau đó đã đi đăng ký bản quyền tấm ảnh kỷ lục này. Không chỉ có vậy, trong các cuộc tiếp xúc với những người tham gia cuộc hành trình tìm kiếm hài cốt Cố TBT Hà Huy Tập, PV DS&PL được nghe rất nhiều câu chuyện khó lý giải khiến không chỉ những "người trong cuộc" băn khoăn, trong đó chủ yếu là những câu chuyện đã được con cháu họ Hà ghi lại trong cuốn sách "Cuộc tìm kiếm hài cốt Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập" do ông Hà Huy Lợi chủ biên (sách do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xuất bản quý I/2009).

Chúng tôi đưa thắc mắc của mình xung quanh những câu chuyện này tìm đến GS. Viện sỹ Đào Vọng Đức (Viện Vật lý và Trung tâm NCTNCN) – người đã viết lời tựa cho cuốn sách "Cuộc tìm kiếm hài cốt Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập". GS Đức lý giải: "Một phương hướng nghiên cứu sâu sắc nhất và có tầm quan trọng đặc biệt của Vật lý hiện đại là xây dựng Lý thuyết Đại thống nhất – thống nhất các dạng tương tác – các dạng năng lượng trên cùng một nền tảng. Các kết quả nghiên cứu phát hiện ra rằng ngoài ba chiều không gian như ta đang sống và cảm nhận nhất thiết phải có sáu chiều không gian phụ trội. Điều đặc biệt trong Lý thuyết Đại thống nhất này nhất thiết phải tồn tại các trường "Vong". Các trường "Vong" giữ vai trò chủ chốt trong các cấu trúc, có tác dụng chỉ đạo chi phối các cơ chế tương tác nhưng không hề xuất hiện một cách tường minh trong thực tế". Cũng theo GS. Viện sỹ Đào

Con cháu họ Hà tìm kiếm hài cốt đồng chí Hà Huy Tập tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

liệu không còn đủ xác thực cho một cuộc tìm kiếm di hài Cố TBT. Năm 2002, cháu thúc bá Hà Huy Dũng đã tìm đến Hàm Rồng (Thanh Hoá), mong tìm kiếm thông tin để mở đường tìm kiếm hài cốt, đưa ông về quê, nhưng cảm nhận từ những thông tin thu được chưa thực sự thuyết phục. Công việc tìm kiếm lại giậm chân tại chỗ. Một thời gian sau, năm 2005, ông Hà Văn Lợi, Hà Văn Sỹ, những người con cháu dòng họ Hà (Hà Tĩnh) lại tiếp tục theo đuổi hành trình đi tìm hài cốt cụ Hà Huy Tập. Suốt nhiều năm, dòng họ Hà tìm đến những người được cho là có khả năng đặc biệt, nhưng những thông tin họ cung cấp mờ nhạt, chưa đủ sức thuyết phục nên cuộc tìm kiếm cứ kéo dài, tưởng chừng như vô vọng. Ông Tân nói: "Khi chưa tìm được hài cốt của cụ, cả dòng họ chúng tôi day dứt lắm. Ai cũng xác định việc tìm di hài của cụ là việc tâm đức cần phải làm. Và thực tế, dòng họ Hà đã không quản sức người, sức của nhất tâm đưa cụ trở về quê hương".

Câu chuyện cảm động về đức tin

Trong cuộc trò chuyện với PV DS&PL, PGS.TS Hà Vĩnh Tân đã đưa cho chúng tôi xem một bức ảnh ông chụp được hình mà ông cho là của một người phụ nữ đẹp hiện ra khi 100 nén nhang hoá trên tay nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh trong hành trình đi tìm vị trí đặt mộ của Cố TBT Hà Huy Tập. Đó là chuyện sau khi con cháu dòng họ Hà đã tìm được di hài của Cố TBT. Nhà khoa học Hà Vĩnh

V.H-T.V
(Còn nữa)

NGƯỜI CAO TUỔI

Thứ tư, ngày 7.4.2010 số 28(745).

Chuyện về cô gái bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa

• ĐÀO PHƯƠNG THÚY

Trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, việc dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay Mỹ mặc dù rất hiếm nhưng cũng đã có ở một số địa phương. Để tránh ra-đa phát hiện và các hỏa lực phòng không của ta đánh trả, bọn giặc lái Mỹ thường lợi dụng các eo núi để bay thấp rồi bất ngờ oanh tạc mục tiêu. "Võ quýt dày dã có móng tay nhọn", Ngô Thị Thương lúc bấy giờ là công nhân của đội tu bổ rừng lâm trường Cẩm Kỳ (tỉnh Hà Tĩnh) đã dùng súng trường bắn rơi tại chỗ một máy bay Mỹ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đích thân vào Quân khu 4 chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm và đặc biệt chú ý đến báo cáo của chị.

Sau này, theo gợi ý của Đại tướng trong lần đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đến thăm Đại tướng tại nhà riêng, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đăng lời nhắn tìm Ngô Thị Thương trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn không thấy. Điều mà mọi người phân vân là hiện nay cô Thương sống ở đâu. Đang trong lúc bí thì có người nghĩ đến việc tìm gặp người chồng cũ của Ngô Thị Thương là ông Nguyễn Quang Hợi. Ông Hợi cho biết, sau ngày đất nước thống nhất, Ngô Thị Thương chuyển vào Huế công tác và sinh sống ở trong đó cho nên ông bắt tin và gần đây nghe tin Ngô Thị Thương đang ở xóm 4 xã Thụy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm nay, Ngô Thị Thương đã ngoài tuổi lục tuần. Có lẽ vì cuộc sống vất vả cho nên trông chị già hơn tuổi. Khi nghe chúng tôi trình bày lí do công việc, ngần ngại một lúc rồi chị kể cho chúng tôi nghe. Tháng 5 năm 1968, chị được điều về đội tu bổ rừng thuộc lâm trường Cẩm Kỳ, lâm trường này nằm giữa hai tuyến đường giao thông quan trọng. Nhóm tu bổ rừng có 3 người là Nguyễn Đình Bé, Nguyễn Thị Minh và chị. Do yêu cầu nhiệm vụ, tổ được giao một khẩu súng trường để vừa bảo vệ rừng vừa bắn máy bay Mỹ. Hôm ấy, đến lượt chị giữ súng. Gắn trưa cả tổ đi về lán ăn cơm thì bỗng nhiên có tiếng máy bay Mỹ gầm rú. Chị nhanh chóng cầm súng chạy đến

đón lạng ngay giữa eo hai ngọn núi mà nhiều lần phán đoán thế nào bọn giặc lái Mỹ cũng bay qua đây. Lợi dụng khi chúng chưa tới, chị nhanh chóng gác nòng súng lên thân một cây cựu làm điểm tựa và khi máy bay Mỹ bay qua chị bình tĩnh bóp cò. Phát đầu tiên vì quá vội vàng cho nên viên đạn vuốt đuôi nó. Máy chiếc máy bay Mỹ vượt qua eo núi rồi lao dọc theo đường quốc lộ tìm mục tiêu. Một lúc sau chúng quay trở lại và lần này chị bình tĩnh ngắm đòn đầu nổ liền hai phát trúng ngay một chiếc. Tên giặc lái cố bay nhưng cũng chỉ được vài cây số thì máy bay bốc lửa và chiếc dù bật ra. Lập tức, cả mấy người trong tổ nhanh chóng đi bắt giặc lái. Mặc dù mấy chiếc còn lại quần đảo và bắn rốc két xung quanh khu vực nhưng anh chị em vẫn không rời tên phi công. Nhìn thấy một chiếc máy vô tuyến đang chạy rè rè, chị nhanh chóng dùng con dao đậm nát chiếc máy. Cùng lúc đó nhiều chiến sĩ thanh niên xung phong và nhân dân chạy tới hỗ trợ bắt gọn phi công giải về đơn vị. Sau đó 2 hôm, huyện đội Cẩm Xuyên mời chị lên báo cáo cụ thể và viết bản thành tích. Tại hội nghị thi đua Quân khu 4 chị được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi chị đọc báo cáo, giờ giải lao, Đại tướng xoa đầu chị và nói đại ý: cháu giỏi lắm mới chừng ấy tuổi đâu mà một mình bắn rơi máy bay Mỹ. Chị cảm động quá và thưa: Cháu bắn rơi máy Mỹ là chuyện tình cờ thôi bác ạ, vì hôm ấy đến lượt cháu giữ súng. Điều làm cháu suy nghĩ là từ ngày đơn vị về làm nhiệm vụ ở Hạ Nêu, nơi có thung lũng và là nơi kẹp giữa 2 con đường 21 và 22 cho nên máy bay Mỹ thường lợi dụng để đánh lén ta cho nên cháu nghĩ phục giữa khe hai ngọn núi này là chắc ăn, vừa bất ngờ lại gần và an toàn. Nghe chị báo cáo vậy, Đại tướng cười và khen.

Câu chuyện về Ngô Thị Thương dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ là thế, và theo chị là chuyện bình thường nhưng chiến công ấy đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống anh hùng của người phụ nữ Việt Nam■

NÔNG NGHIỆP

Thứ hai, ngày 5.4.2010 số 67(3436).

Hà Tĩnh:

Thi chọn kiến trúc Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Chiều 4/4, BQL KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã trao giải cuộc thi kiến trúc công trình Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp quốc môn.

Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xây dựng năm 1996 nên đến nay đã xuống cấp và không còn đáp ứng được các yêu cầu

hiện tại, đặc biệt là khi KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ra đời. Vì vậy, BQL KKT đã tổ chức cuộc thi kiến trúc công trình nhà liên hợp kết hợp với quốc môn. Tham gia cuộc thi có 14 phương án của 10 đơn vị. Hội đồng giám khảo đã chọn, trao giải cho 2 giải Nhì (không có giải Nhất) cho 2 phương án của Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) và Cty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng ALICO (Hà Nội).

Sau cuộc thi, các phương án đạt giải sẽ được hoàn thiện, áp dụng triển khai xây dựng trong thời gian tới.

ANH BÌNH

TUỔI TRẺ

Thứ hai, ngày 12.4.2010 số 94/2010(6134).

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 tuyển gần 500 lao động

Tổng công ty Điện lực dầu khí VN đang tuyển dụng 500 lao động tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đang được xây dựng tại xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến tháng 10-2010 sẽ tuyển

dụng 134 kỹ sư vận hành và bảo dưỡng, 350 công nhân và các chức danh khác liên quan đến hóa nghiệm, vận hành.

Số lao động tuyển dụng nói trên sẽ được đưa đi đào tạo tại Trường cao đẳng nghề Dầu khí ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thời gian trên dưới hai năm, tùy vị trí).

Được biết, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200MW, vốn đầu tư 1,6 tỉ USD, sẽ vận hành tổ máy số 1 vào tháng 8-2012.

L.GIANG

TIỀN PHONG

Thứ tư, ngày 7.4.2010 số 97.

► **Lễ khởi công dự án 30 triệu USD bị dừng đột ngột**

Hà Tĩnh (TP) - Ngày 1-4, Cty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Cầm Đông Dương treo băng rôn, khẩu hiệu thông báo rộng rãi về lễ khởi công xây dựng Dự án Khu du lịch sinh thái Bắc Thiên Cầm (thuộc huyện Cẩm Xuyên) với tổng mức đầu tư 30 triệu USD.

Tuy nhiên, đến ngày khởi công (4-4), lãnh đạo Cty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Cầm Đông Dương đột ngột thông báo

dừng khởi công dự án với lý do công tác chuẩn bị chưa tốt. Nhiều người được mời tham dự sự kiện hụt hẫng, thắc mắc không hiểu vì sao lễ khởi công một dự án có tác động lớn tới kinh tế, xã hội địa phương lại biến thành trò hề, gây bức xúc cho lãnh đạo và nhân dân địa phương. Nguyên nhân có phải vì khâu chuẩn bị chưa tốt như thông báo của Cty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Cầm Đông Dương hay vì nhiều lý do khác từ phía các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh? *Tiền Phong* sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Phong Cầm

TUỔI TRẺ

Thứ bảy, ngày 24.4.2010 số 106/2010(6141).

Ra mắt quỹ từ thiện Ngã Ba Đồng Lộc

TP.HCM - Sáng 23-4, Quỹ từ thiện Ngã Ba Đồng Lộc đã ra mắt tại hội trường dinh Thống Nhất, TP.HCM. Quỹ được thành lập từ tấm lòng của những cựu tù Côn Đảo, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an...

Với mục đích đền ơn đáp nghĩa, quỹ từ thiện Ngã Ba Đồng Lộc sẽ hỗ trợ vật chất cho bộ đội, thanh

niên xung phong cùng tham gia phục vụ và chiến đấu tại chiến trường ngã ba Đồng Lộc, các chiến trường khác trên cả nước và cả ở chiến trường Lào - Campuchia. Ngoài ra, quỹ cũng góp phần trùng tu, tôn tạo các di tích cách mạng, hỗ trợ việc tìm kiếm hài cốt của thân nhân trong chiến tranh...

HỒ VĂN

NÔNG THÔN

Thứ hai, ngày 12.4.2010 số 72(2.759).

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc có điện

Ngày 11-4, Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) phối hợp với Tập đoàn quốc tế Kim Đỉnh tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng 2 cột đèn chiếu sáng năng lượng gió và mặt trời được lắp đặt trong khuôn viên lăng mộ của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc (*ảnh*).

Hai cột đèn chiếu sáng có công suất 70W/cột sẽ trực tiếp chiếu sáng cho khu lăng mộ trong suốt hơn 12 giờ/ngày và sử dụng bằng năng lượng của gió và mặt trời. Tổng kinh phí đầu tư hơn 200 triệu đồng do Tập đoàn Kim Đỉnh tài trợ.

HỮU ANH



TIỀN PHONG

Thứ sáu, ngày 16.4.2010 số 106.

Nghệ An - Hà Tĩnh:

Khổ vì mất điện liên miên

Thời tiết oi bức, điện mất liên miên, cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn, sản xuất ngưng trệ.

Ông Nguyễn Văn Kinh, một chủ xưởng sản xuất phân bón nằm trên địa bàn TP Vinh bức xúc: "Sản xuất ngưng trệ, công nhân ngồi chơi xơi nước!". Ông Trần Nguyên trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An than thở: "Nhà tôi mở xưởng cưa, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Mấy ngày rồi bị cắt điện luân phiên, xưởng máy phải đóng cửa!".

Để tránh nắng, đám thanh niên của một số khu chung cư tìm đến một số nhà hàng, quán cà phê, nơi không bị cắt điện để tránh nóng. Riêng dọc bờ sông Lam đoạn qua phường Bến Thủy và xã Hưng Hòa luôn đông nghịt người dân tìm đến trú nóng. Dân vùng núi Cửa Rào, Tương Dương (nơi được mệnh danh là lò sấy Đông Dương), hôm nhiệt độ lên 40 độ C, bà con lại tìm ra khe suối hóng mát. Ông Trịnh Phương Trâm, Giám đốc Sở Điện lực Nghệ An nói lịch cắt điện luân phiên đã được thông báo rộng rãi. Tuy nhiên, do khí hậu thay đổi đột ngột nên ngành phải phân bổ cho hợp lý. Ngành điện lực ưu tiên đối với các nhà máy, khu công nghiệp, các trạm bơm.

"Cả tuần nay điện mất thường xuyên nên gara sửa chữa xe ô tô phải từ chối nhiều khách hàng. Cứ đà này, anh em công nhân nằm nghỉ ở nhà!", một công nhân Cty cổ phần Cường Đạt đóng tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh kể. Ghi nhận của *Tiền Phong* tại huyện Thạch Hà, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh và Nghi Xuân, gần một tuần nay, dân chỉ được "hưởng" điện mấy giờ vào buổi tối. "Điện cắt liên tục, không được thông báo để chuẩn bị, gần một tuần nay, nhiều đêm hai vợ chồng thay nhau ngồi chờ điện để bơm nước", chị Lê, trú tại khối phố 8, thị trấn Thạch Hà bức xúc.

Bà Đặng Thị Lý, Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh cho biết: "Công văn, giấy tờ phục vụ cho kỳ đại hội sắp tới đang chờ điện. Cứ đà này, chắc phải thay đổi lịch làm việc của nhân viên văn phòng từ ngày sang đêm".

Theo Sở Điện lực Hà Tĩnh, sản lượng điện bị cắt giảm hơn 1/3 so với trước đây nên phải cắt điện thường xuyên. Hiện nay Sở đã phân ra ba mức ưu tiên, trong đó mức ưu tiên 1 dành cho các khu công nghiệp, bệnh viện, công sở... Mức ưu tiên 3 dành cho người dân sinh hoạt với thời gian bị cắt từ 8 đến 12 giờ/ngày, có lịch thông báo. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, một số nơi điện bị cắt đến 18 giờ/ngày.

Long - Sáng - Thùy



Mất điện liên miên, người dân phải mua máy phát điện về dùng



Nhiều người tại thị trấn Thạch Hà huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh phải thức thâu đêm trông hàng hóa vì điện mất không thể hạ được cửa cuốn ở cửa hàng.

LAO ĐỘNG XÃ HỘI

thứ ba, ngày 20.4.2010 số 47(1982).

Hà Tĩnh:

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Trong 2 ngày 19 và 20/4, tại Hà Tĩnh đã diễn ra chương trình tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới và các nghị định hướng dẫn thi hành, nguyên tắc cơ bản về lồng ghép giới, nghiệp vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, xây dựng và phân công các nhóm lập kế hoạch tập huấn của đơn vị, địa phương.

Trước đó, ngày 17/4 Đoàn

công tác của Tổng cục Dạy nghề đã làm việc tại Hà Tĩnh trao đổi công tác chỉ đạo điểm Hà Tĩnh và Khánh Hòa là hai tỉnh điểm của khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung về việc triển khai dự thảo đề án đào tạo nghề lao động nông thôn. Đây là cơ hội tốt cho Hà Tĩnh thực hiện quy mô và chi tiết cho công tác đào tạo nghề nông thôn khi Hà Tĩnh đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm liên quan đến di dời tái định cư trên diện rộng.

Nguyễn Ngọc Vượng



Tập huấn về vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới

CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ ba, ngày 20.4.2010 số 1728.

NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG CSGT CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH:

10 năm liền là Chiến sỹ thi đua

Nghi Xuân là địa bàn giáp TP Vinh, tỉnh Nghệ An, có nhiều tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, nhiều khu di tích lịch sử văn hoá, khu du lịch bãi tắm Xuân Thành, Xuân Yên, đồng thời là địa bàn phức tạp về an toàn giao thông và an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trung Tinh đã phối hợp với Phòng PC25, PC26 Công an tỉnh, chính quyền 19/19 xã, thị trấn xây dựng mô hình phong trào tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chỉ đạo cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật pháp cho nhân dân: Đồng chí còn tham gia tổ chức tập huấn cho gần 40.000 lượt người về Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ, NQ13, NQ32, ND146/CP, Nghị định 09 của Chính phủ, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện, các trường học, tổ chức 15 cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giữ gìn trật tự công cộng trên địa bàn, tham gia xây dựng 15 phóng sự về trật tự an toàn giao thông, 7 phóng sự

Trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Trung Tinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nghi Xuân, là một trong những gương mặt tiêu biểu với thành tích 10 năm liên tục (từ năm 2000 - 2009) được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.



Đồng chí Nguyễn Trung Tinh.

phát trên đài truyền hình huyện và viết nhiều tin bài về chuyên mục an toàn giao thông, để tuyên truyền trên làn sóng Đài Phát thanh, Truyền hình huyện. Đồng thời với việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, đồng chí đã không quản mưa nắng, ngày đêm tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời với cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý lập biên bản hơn 20.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 4 tỷ đồng, tạm giữ hơn 1.300 phương tiện xe cơ giới vi phạm, thông báo hơn 8.500 trường hợp đến cơ quan chính quyền địa phương nơi cư trú của người vi phạm. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đồng chí đã cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đội phát

hiện, bắt giữ một số đối tượng hình sự, tổ chức điều tra giải quyết 46 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, khởi tố 32 vụ - 32 bị can.

Trong quá trình điều tra xử lý các vụ tai nạn giao thông, đồng chí đều đảm bảo đúng pháp luật, không để oan sai xảy ra khiếu kiện...

Cùng với việc thực hiện tốt các mặt công tác, đồng chí Nguyễn Trung Tinh đã không ngừng phấn đấu rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND để Đội Cảnh sát giao thông - TT2 do đồng chí phụ trách luôn được công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, có 19 lượt cán bộ, chiến sỹ - CSGT được các cấp tặng bằng khen và giấy khen, 100% cán bộ, chiến sỹ - CSGT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí đã được Bộ Công an tặng 1 bằng khen, UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng 2 bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng 7 giấy khen về công tác đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

MINH THẢO

CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ ba, ngày 20.4.2010 số 1728.

Ý KIẾN NGƯỜI DÂN

Xã Thạch Điền bị chìm trong cát bụi

Gần 1 năm trở lại đây, con đường chạy qua xã Thạch Điền (huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh) bị nạn bụi hoành hành. Bụi do khai thác, vận chuyển đất tràn lan. Tình trạng môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến năm này qua năm khác làng mạc, ruộng đồng, nhà cửa... đều phủ một màu đỏ ngầu, không thể cất hái canh tác.

Con đường mù mịt khói bụi.



Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Thạch Điền (huyện Thạch Hà), ông Nguyễn Hồng Sơn cho hay: "Tình trạng ô nhiễm bụi ở đây đã diễn ra từ 1 năm nay khiến cả chính quyền và người dân bức xúc. Nhiều lần chính quyền địa phương xử phạt hành chính và kiến nghị lên các cơ quan chức năng để tìm giải pháp. Tỉnh cũng đã từng về kiểm tra, tìm biện pháp nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm được". Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về nhiều lần kiểm tra chặt chẽ các xe chở quá khổ, quá tải. Đồng thời yêu cầu tất cả các xe phải có bạt che phủ để giảm thiểu bụi, song vật liệu rơi vãi trên dọc đường vận chuyển là điều khó giải quyết triệt để.

Hiện tình trạng ô nhiễm ở khu khai thác đất ở xã Thạch Điền đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cần đưa ra biện pháp cụ thể, tiến hành đánh giá tác động môi trường dài hạn, từ đó phân rõ ra vùng cấm, vùng hạn chế việc cấp phép khai thác đất. Đồng thời phải xem xét cụ thể doanh nghiệp nào có đủ tiêu chuẩn, có khả năng làm tốt được công tác bảo vệ môi trường. Có như vậy mới bảo vệ an toàn cho sức khỏe, tính mạng của hàng nghìn hộ dân nơi đây.

VĂN HẢO-VĂN ĐÌNH

NGƯỜI CAO TUỔI

Thứ tư, ngày 28.4.2010 số 34(751).

THỊ TRẤN THẠCH HÀ (HÀ TĨNH)

Kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo

Hội NCT thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tập trung kiện toàn tổ chức từ Chi hội trở lên duy trì sinh hoạt định kỳ, lắng nghe ý kiến hội viên, tổng hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ về chính sách. Hiện 100% Chi hội có quỹ mừng thọ, toàn thị trấn có nguồn quỹ 22 triệu đồng. Phong trào làm kinh tế, xóa đói giảm

nghèo xuất hiện nhiều gương sáng cụ Nguyễn Văn Phượng ở khối phố 2, cụ Trương Hữu Lệ khối phố 7, cụ Nguyễn Văn Hồng khối phố 9... Cụ Nguyễn Hữu Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty xây dựng Hợp Lực, giải quyết việc làm cho hàng trăm người lao động ở địa phương, hỗ trợ, tặng quà tết cho các hộ nghèo hàng chục triệu đồng■ DƯƠNG CHÍ TÂM

NGƯỜI CAO TUỔI

Thứ tư, ngày 28.4.2010 số 34(751).

HÀ TĨNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ

"TUỔI CAO - GƯƠNG SÁNG" CẤP HUYỆN

Từ ngày 23-3-2010 các huyện, thành phố thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh lần lượt tổ chức hội nghị điển hình cấp huyện. Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", cán bộ và hội viên Hội NCT các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào đã có nhiều cách làm sáng tạo, triển khai các nội dung phù hợp với thực tiễn của địa phương và của Hội. Nhiều cụ ở huyện Kỳ Anh đã hăng hái thực hiện và đề xuất nhiều cách làm hay, như cụ Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch Hội NCT xã Kỳ Phương dù tuổi cao nhưng không quản ngày đêm, đến từng nhà vận động có kết quả, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Cụ Nguyễn Thị Cước 73 tuổi, Chủ tịch Hội NCT xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, đã tranh thủ sự giúp đỡ của Sở Thể dục Thể cao (cũ) và Trung tâm Văn hóa huyện để thành lập các câu lạc bộ cầu lông, dưỡng sinh, cờ tướng... Cụ Hoàng Hồng Chi hội trưởng Chi hội NCT xóm 4, xã Việt Xuyên, góp phần xây dựng xóm trở thành làng văn hóa đầu tiên của xã. Hàng năm cụ cùng với đồng chí Bí thư, Xóm trưởng trực tiếp vận động con em quê hương đang sống và làm việc tại nhiều nơi ủng hộ kinh phí để tổ chức gặp mặt và mừng thọ cho các cụ cao tuổi trong



xóm. Cụ Đặng Đình Lai ở Chi hội 14, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê đã nghiên cứu, đề xuất tập trung giải quyết 3 nhiệm vụ: Củng cố tổ chức, xây dựng quý Hội, bồi dưỡng tinh thần cho hội viên và NCT trong xóm. Trong đó khó khăn nhất là xây dựng quý Hội, để làm được điều đó, Chi hội đã tổ chức gặp mặt đầu xuân, vừa tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa củng cố niềm tin cho hội viên và nhân dân trong xóm về tổ chức và hoạt động của chi hội, qua đó kêu gọi các gia đình, con em ở xa về quê ăn tết đóng góp quỹ Hội, thu được 3 triệu đồng.

Nhiều cụ chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, vận động thành lập quỹ khuyến học của dòng họ, địa phương, nhiều cụ một mình nuôi dạy con, cháu thành đạt, có ích cho xã hội. Đã xuất hiện nhiều điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải

quyet việc làm. Điều đáng trân trọng là các cụ đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, gây dựng kinh tế gia đình, không ít cụ đã chịu thất bại, trắng tay sau mấy vụ đầu, nợ nần chồng chất, gia cảnh càng khốn đốn nhưng kiên trì học tập hoặc mở hướng phát triển mới, nhờ đó đã lấy lại niềm tin và xây dựng kinh tế gia đình ngày càng ổn định, phát triển.

Việc tổ chức hội nghị điển hình "Tuổi cao - Gương sáng" các cấp lần này, là cơ hội để các cụ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm; cấp ủy, chính quyền đánh giá vai trò, vị trí của NCT trong phong trào chung của địa phương, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cụ, điều chỉnh hạn chế, thiếu sót trong công tác chăm sóc và phát huy NCT; với tổ chức Hội đánh giá những mặt đã đạt được, những hạn chế, bài học kinh nghiệm để nhân rộng phong trào trong thời gian tới■

NGUYỄN VĂN HÓA

II. KINH TẾ

NGƯỜI CAO TUỔI

Thứ tư, ngày 14.4.2010 số 30(747).

ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM KKT CỦA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO

Ngày 9-4-2010 Ban quản lý khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Cầu Treo phối hợp tập đoàn Xuân Thành khởi công các công trình hạ tầng trọng điểm tại KKT cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh); Hạ tầng kỹ thuật khu vực Cổng B (Cổng kiểm soát nội địa), Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đại Kim; Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt - bão và phát triển kinh tế, xã hội phía tây huyện Hương Sơn với tổng mức đầu tư 1.104,80 tỉ đồng.

Quy hoạch chi tiết Khu vực cổng B có 13ha; Khu công nghiệp Đại Kim 26ha đã được phê duyệt; Quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp - dịch vụ du lịch- thương mại và đô thị sinh thái Ngàn Phố đã hoàn thành trình Sở Xây dựng thẩm định. Quy hoạch chi tiết khu vực giữa hai cửa khẩu đang chờ lấy ý kiến của nước bạn Lào để phê duyệt.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện, đây là những công



trình trọng điểm của KKT. Các công trình này hoàn thành sẽ tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, xóa đói giảm nghèo trong tỉnh và KKT.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thành Nguyễn đức Thụy hứa phấn đấu hoàn thành sớm công trình thi công và trao tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh 2,5 tỉ đồng■

Tin và ảnh: TRẦN ĐÔNG

NÔNG NHIỆP

Thứ hai, ngày 12.4.2010 số 72(3441).

Hà Tĩnh:

Khởi công dự án hạ tầng sông chung với lũ huyện Đức Thọ

(NNVN - Hà Tĩnh) Sáng 10/4, UBND huyện Đức Thọ và Tập đoàn Xuân Thành đã động thổ dự án hạ tầng sông chung với lũ các xã ngoài đê huyện Đức Thọ với tổng vốn đầu tư trên 905 tỷ đồng gồm hệ thống giao thông, cầu Trường Khánh, kè bờ sông ở Trường Sơn và Đức La, các khu san nền cứu hộ cứu nạn tạm thời, trụ sở UBND xã, trạm xá, trường mầm non... Theo kế hoạch dự án sẽ xong trước năm 2014 và sau khi hoàn thành 11 xã trong vùng sẽ có đường để đi lại, có nơi cư trú khi mưa lũ đến...

* Trước đó, sáng 9/4 tại KKT cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, BQL Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã khởi công các công trình hạ tầng trọng điểm trong KKT, bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật khu vực Cổng B (cổng kiểm soát nội địa) tổng mức đầu tư 67,85 tỷ; Hạ tầng kỹ thuật KCN Đại Kim vốn đầu tư 84,95 tỷ đồng; Đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt – bão và phát triển KTXH phía tây huyện Hương Sơn vốn đầu tư 925 tỷ đồng. Các công trình này đều do Tập đoàn Xuân Thành thi công. Tại buổi lễ, tập đoàn này cũng trao tặng Quỹ xoá đói giảm nghèo Hà Tĩnh 2,5 tỷ đồng.

ANH BÌNH

NÔNG NHIỆP

Thứ hai, ngày 12.4.2010 số 72(3441).

Hà Tĩnh: HANVIHA đầu tư gần 17 tỷ đồng trồng rừng

Sau 4 năm thực hiện trồng rừng nguyên liệu phục vụ sản xuất dăm giấy, Cty trồng rừng HANVIHA đã đầu tư gần 17 tỷ đồng để trồng rừng nguyên liệu bằng các loại cây như keo, phi lao trên tổng diện tích gần 2.000 ha đưa lại hiệu quả thiết thực, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định ở các vùng nông thôn nghèo trong tỉnh. Được biết, trong thời gian thực hiện dự án tại Hà Tĩnh, HANVIHA cũng tích cực hưởng ứng ngày tết trồng cây bằng các hoạt động thiết thực như tặng cây giống cho các địa phương, hộ nông dân; mở rộng đầu tư trồng rừng trên địa bàn các huyện... Để dự án tiếp tục phát triển, từ năm 2010, Cty tiếp tục đầu tư trồng rừng nguyên liệu mỗi năm bình quân từ 500-600 ha (keo + phi lao); đồng thời, tìm ra phương án hiệu quả nhất để cây phi lao sống và phát triển tốt ở các vùng ven biển.

PV

NÔNG NGHIỆP

Thứ ba, ngày 6.4.2010 số 68(3437).

Hà Tĩnh: Báo cáo kết quả dự án ISDP

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với Văn phòng Chính phủ, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính về kết quả triển khai dự án phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo (ISDP) và đề xuất phê duyệt dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển Hà Tĩnh (ICDP). Dự án ISDP do Quỹ OPEC về phát triển quốc tế tài trợ với tổng mức đầu tư 243,9 tỷ đồng. Đến nay, 21 công trình thủy lợi thuộc danh mục đầu tư đợt 1 đã triển khai ở 8 huyện với giá trị giải ngân đạt 24,5 tỷ đồng; chuẩn bị triển khai 27 công trình thủy lợi thuộc danh mục đầu tư đợt 2 với giá trị xây dựng 83 tỷ đồng. BQL dự án cũng đã lựa chọn được 27 xã nghèo để xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ. **PV**

NÔNG THÔN

Thứ năm, ngày 1.4.2010 số 65(2.752)

HÀ TĨNH:

Hàng ngàn ha lúa thiếu nước

Tin từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, nhiều địa phương trồng lúa vụ đông xuân ở Hà Tĩnh đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn. Nguyên do là nước thượng nguồn không dẫn tới thiếu nước ngọt đổ về đã không cân bằng với lượng nước mặn xâm nhập

khiến hàng trăm trạm bơm và công trình thủy lợi điều tiết nước tưới buộc phải đóng cửa. Cụ thể, từ nhiều ngày qua cống Trung Lương tại thị xã Hồng Lĩnh - nơi điều tiết nước từ sông La vào các cánh đồng buộc phải đóng cửa. Hiện độ mặn ở đây đã cao gấp 3 - 4 lần giới hạn cho phép. Gần 200 trạm bơm đặt tại các vùng đồng lúa lớn như Đức Thọ, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh té liệt vì nước mặn xâm nhập quá sớm.

HỮU ANH

NÔNG NGHIỆP

Thứ năm, 1.4.2010 số 65(3434).

Nước mặn xâm thực:

Hàng vạn ha lúa Hà Tĩnh nguy cơ mất trắng!

Đang giữa tiết giao mùa
nhưng ở Hà Tĩnh đã liên tục xuất
hiện nhiều đợt nắng nóng kéo
dài gay gắt đột ngột. Mực nước ở
các hồ đập, sông suối cạn dần.
Đặc thù ở Hà Tĩnh có sông Ngàn
Trươi, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, cả 3
con sông chính này đều từ
thượng nguồn đổ về sông La,
cùng với sông Cả nhập thành
sông Lam cung cấp nước ngọt
cho sản xuất và sinh hoạt của
nhiều huyện, thị trong tỉnh. Thế
nhưng, năm nay, tuy đang là
mùa xuân nhưng nhiều đoạn
sông của các con sông chính này
đã cạn nhiều so với các năm
trước, là điều kiện thuận lợi cho
nước mặn từ biển tấn công vào
ruộng đồng.

Cống Trung Lương - cửa
ngăn mặn giữ ngọt khi mở thì
nước ngọt từ sông Lam tràn vào
dâng đầy hệ thống sông Nghèn
để cung cấp nước tưới và nước
sinh hoạt cho thị xã Hồng Lĩnh
và các huyện Đức Thọ, Can Lộc,
Thạch Hà, Lộc Hà... Bao đời
nay vẫn thế, dòng nước ngọt từ
sông Lam như mạch nguồn sữa
mẹ nuôi sống quê nghèo Hà
Tĩnh. Trong lịch sử, cuối thập
niên của thế kỷ 20, nước mặn 1
lần xâm thực "ghé thăm" cống
Trung Lương vào ngày
5/5/1994; sang thế kỷ 21 nước
mặn xâm thực trở lại Trung
Lương bắt đầu từ ngày
27/4/2005 kéo dài gần tháng
trời. Bằng đi một thời gian khá

Những ngày gần đây các chuyên gia thuỷ lợi ở Hà Tĩnh đang
đau đầu về nạn nước mặn xâm thực vào "lãnh địa" đầu nguồn
cống Trung Lương - nơi điều tiết nước vào ra cung cấp cho trên
10 nghìn ha lúa và hàng nghìn ha đất nông nghiệp, nước sinh
hoạt của hàng vạn hộ dân sống trong vùng 4 huyện, thị xã... Với
nồng độ mặn cao hơn gấp nhiều lần so với mức độ cho phép, hơn
chục nghìn ha lúa đồng xuân ở Hà Tĩnh đang đứng trước nguy
mất mùa.



Kiểm tra, đo độ mặn ở cống Trung Lương

dài, nước mặn vắng mặt, đột nhiên vào đầu tháng 3/2010 nồng độ nước sông Lam đo được tại cống Trung Lương là 7,18%. Nồng độ trên ở ngay ngày đầu tháng 3, thực sự là một cú sốc lớn làm hốt hoảng những người làm công tác thuỷ lợi tỉnh này.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh Trần Quốc Hùng, người trực tiếp nắm bắt thông tin và chỉ đạo nguồn nước thuỷ lợi ở tỉnh này với vã thông báo với chúng tôi về sự cố nước mặn xâm thực cống Trung Lương. Ngay sau khi nhận được thông tin, nhóm PV NNVN đã có mặt kịp thời tại cống. Giám đốc Cty thuỷ nông Linh Cảm Phan Thuyết, nói: “Việc nước mặn “thăm lại” cống Trung Lương là việc hiếm thấy nhưng trong lịch sử cũng đã hai đợt xảy ra khá nặng. Nhưng kể từ năm 2005 lại nay, năm nào nước mặn cũng xuất hiện mỗi năm vài ba lần nhưng chỉ ở mức 1-1,2% (dưới mức cho phép) và xuất hiện bắt đầu vào tháng 6. Vì thế, năm nào chúng tôi cũng đo nước nhưng phải đến giữa tháng 5 mới đo. May thay, từ kinh nghiệm 32 năm công tác trong nơi này, năm

nay tôi cảm nhận được rằng, nước mặn sẽ về sớm, nên tôi cho anh em đo ngay từ 25/2; và quả thật, đến mồng 1/3 thì nước mặn đã “mò” lên. Và thật lạ là, nước mặn vừa xuất hiện sớm, lại vừa có nồng độ cao. Từ ngày xuất hiện đến nay, độ mặn trung bình ngoài cống ngày nào cũng lên đến 3-4% (mức độ cho phép là dưới 1,2%). Đặc biệt, thậm chí, vào 4 giờ sáng ngày 25/3, nồng độ đo được lên đến 7,18%! Từ hôm đó đến nay, anh em chúng tôi phải thay nhau trực 24/24 để đo nồng độ và chớp thời cơ mở cống “bòn” lấy những giọt nước ngọt quý giá. Khi con nước lên, chúng tôi mở cống lấy nước và liên tục đo nồng độ; khi nồng độ nhích lên gần ngưỡng 1,2% là anh em kịp thời đóng cống, đề phòng nước mặn theo vào”. Ông Thuyết bảo rằng, may mà phán đoán được nước mặn về sớm để tổ chức đo sớm, chứ cứ để đến khoảng tháng 6 mới đo như các năm trước thì đến nay, hậu quả khôn lường đã xảy ra và hàng ngàn ha lúa có thể đã chết trắng đồng.

Các kỹ sư thuỷ lợi ở đây cho biết, vụ đông xuân này, với 190 trạm bơm, Cty cung cấp nước tưới cho trên 10 nghìn ha lúa khoảng 120 triệu m³ nước. Với sự xuất hiện sớm và nồng độ mặn như thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích lúa và nước sinh hoạt trong vùng. Thiếu nước từ cống Trung Lương, có thể lấy nước bổ sung từ cống Đức Xá, bơm từ trạm bơm Linh Cảm xuống sông Nghèn để “chữa cháy” nhưng năng lực của trạm bơm này có hạn, không thể bù đắp được lượng nước thiếu hụt từ cống Trung Lương. Mặt khác, nếu sử dụng đến phương án này, mỗi ngày phải tốn mất gần 30 triệu tiền điện (mà phải bơm liên tục hàng tháng trời). Các kỹ sư thuỷ lợi của Cty lo ngại rằng, nước nhiễm mặn sẽ càng mặn hơn khi thời tiết đang dần đi vào mùa nắng nóng. Bên cạnh đó, lúa đông xuân đang chuẩn bị vào kỳ trồng, nên thiếu nước sẽ gây ảnh hưởng lớn đến năng suất. Đặc biệt, mặn xâm thực còn ảnh hưởng lớn đến nước tưới cho làm đất, bắc mạ, gieo cấy... vụ hè thu tới.

ANH BÌNH

LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Chủ nhật, ngày 4.4.2010 số 40(1975).

Công trình thủy điện Hồ Hô (Hà Tĩnh):

Mất ruộng, mất rừng, hàng trăm lao động đi về đâu?



Những thửa ruộng cuối cùng ở Hương Liên sắp bị xóa sổ

Gần 300 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc xã Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị xóa sổ dưới lòng hồ Thủy điện Hồ Hô. Trong lúc hàng trăm lao động bị thu hồi đất chưa hề được chuẩn bị các kế hoạch chuyển đổi nghề, đào tạo nghề, tái định cư đang lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan".



Những lao động ở Hương Liên chưa biết tương lai phải làm gì để sinh sống

Nước tới chân mới nhảy

Hơn 100 ha đất sản xuất, trong đó có 70ha diện tích trực tiếp đến sự sống của 318 hộ dân và 137ha rừng phòng hộ xung yếu đầu nguồn sông Ngàn Sâu thuộc địa bàn xã Hương Liên, bị biến mất dưới lòng hồ Thủy điện Hồ Hô, sau khi nhà máy thực hiện việc đóng cống dẫn dòng duy trì ở cao độ 68 vào cuối tháng 10/2009. Tuy vậy, do sự cố kỹ thuật nên nhà máy phải cho tháo cống dẫn. Trong lúc đó theo thông báo số 84/TB-UBND, ngày 29/4/2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đồng ý cho nhà máy được thực hiện đóng cống dẫn dòng duy trì ở cao độ 57 để xử lý những vấn đề liên quan ở hạ lưu trước lut tiểu mặn, nhưng cần có biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn và phát triển bền vững.

Ông Đinh Xuân Kiên, Chủ tịch UBND xã Hương Liên cho biết: "Mực nước dâng cao và bất ngờ nên hầu hết diện tích lúa, hoa màu, rừng trỗng và tất cả các tuyến giao thông ngập biến mất. Tất cả mọi sinh hoạt trong xã đều bị tê liệt". Hương Liên là xã miền núi thuộc chương trình 135, có bản Rào Tre của dân tộc Chứt được Nhà nước và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đầu tư không biết bao nhiêu công sức và tiền của trong phút chốc bị xóa sổ. Vô lý hơn là vào thời điểm ngập nước, chính quyền và người dân địa phương vẫn chưa hề hav về tiền dư án và hâu du

án này.

Còn Cty Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A, đơn vị chủ rừng cũng chưa hề hay biết việc nhà máy lập kế hoạch đền bù và thiết kế khai thác gỗ tận thu. Hàng chục lao động bao nhiêu năm nay làm nhiệm vụ bảo vệ 137 ha rừng nguyên sinh, khi chia tay với rừng cũng chưa biết được bố trí làm việc gì!

Nước tới chân, UBND tỉnh Hà Tĩnh mới bắt đầu ra các quyết định số 3701/QĐ-UBND và quyết định 4253/QĐ-UBND phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng xây dựng lòng hồ thủy điện Hồ Hô. Hai quyết định ra đời tuy công khai so với quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 29/8/2007, trước đó nhưng vẫn chưa đáp ứng được quyền lợi cho dân vùng bị ảnh hưởng dự án.

Tự kiếm kế sinh nhai

Nếu không nhận tiền đền bù thì trước sau ruộng mất, rừng cũng mất nên người dân không thể không băn khoăn. Tại thôn 2 có 25 hộ dân, với gần 80 lao động sống dựa vào hơn 5,6 ha diện tích đất sản xuất, nhưng nay bị thu hồi chỉ được áp giá đền bù và hỗ trợ tất cả các khoản hơn 1 tỷ đồng, trong đó chỉ có 5 lao động được hỗ trợ 3 triệu đồng/LĐ tiền học nghề. Thôn 7 có 62 hộ sống dựa vào gần 9 ha diện tích sản xuất được áp giá đền bù và hỗ trợ trên

1,4 tỷ đồng, trong đó chỉ có 7 lao động được hỗ trợ 3 triệu đồng/LĐ và 1 triệu đồng/LĐ tiền học nghề. Ông Bùi Văn Kỳ, 54 tuổi ở thôn 4 nói: "Gia đình tôi có 5 lao động sống dựa hoàn toàn vào 11 thửa ruộng gần 7.000m², nhưng có 3 thửa (gần 2.300m²) không biết Hội đồng đền bù bỏ quên hay cố tình gian lận không đền bù cho tôi? Tuy vậy, điều lo ngại nhất là gia đình tôi chỉ được hỗ trợ kinh phí tự học nghề cho 2 lao động với mỗi LĐ được 3 triệu đồng nên chết đói mất thôi!"

Nhà máy Thủy điện Hồ Hô do Cty CP đầu tư và phát triển điện miền Bắc I đầu tư có trụ sở đóng tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Theo thiết kế nhà máy có công suất 12MW chỉ là một công trình nhỏ, nhưng làm ảnh hưởng lớn đến cả một vấn đề môi trường và xã hội của hàng ngàn nông dân. Vậy nên các cơ quan chức năng cần phải xem xét nghiêm túc trước khi tiếp tục cho đóng cống dẫn dòng.

(Còn nữa)

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

NÔNG NGHIỆP

Thứ tư, ngày 14.4.2010 số 74(3442).

Hà Tĩnh:

Triển khai vụ cá Nam năm 2010

(NNVN- Hà Tĩnh) Ngày 13/4, Sở NN- PTNT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai SX vụ cá Nam và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá năm 2010. Vụ cá Bắc vừa qua, Hà Tĩnh đã khai thác 9.605 tấn thuỷ sản, tổng doanh thu đạt trên 235 tỷ đồng. Năm 2010, tỉnh này đặt chỉ tiêu SX vụ cá Nam đạt 13.000 tấn, ước tổng doanh thu trên 264 tỷ đồng, trong đó sản lượng khai thác biển 12.100 tấn, sản lượng khai thác nội địa 900 tấn.

Hà Tĩnh cũng là tỉnh có số lao động làm nghề cá khá lớn với trên 30 nghìn người nên việc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá được đặt lên hàng đầu.

PV

LAO ĐỘNG

Thứ tư, ngày 14.4.2010 số 83/2010 (8491).

■ PHAN THẾ CÁI

Làng biển Thạch Khê (Thạch Hà) chống chênh cát bạc, từ lâu đã nghe nhiều lời đồn đại rằng ở trong lòng biển có một mỏ sắt khổng lồ. Nếu khai thác được mỏ sắt này sẽ làm cho cả tỉnh Hà Tĩnh đổi đời. Lời đồn ấy hôm nay đã hoá thành sự thật, khi tất cả dồn sức dồn lực cho cuộc cách mạng dò bụng biển và tìm đúng "rốn sắt".

Cuộc hành trình gian nan đến mỏ

Sau nhiều lần hẹn trên điện thoại, vào một chiều cuối tháng ba năm Canh Dần, anh Hồ Đức Bình - Giám đốc Công ty cổ phần sắt Thạch Khê - mới sắp xếp được quý thời gian để làm việc với tôi. Anh Bình người Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) từng là một kỹ sư địa chất giỏi lại có tài thao lược công tác tổ chức điêu hành khai thác “thâm nién” than ở vùng mỏ Quảng Ninh. Mở đầu câu chuyện, anh bảo: “Tôi vô đây đang còn nhiều thứ vất vả lắm, phải tạm xa gia đình vợ con đã dành, nhưng mọi công việc đều mới mẻ. Làm được nén sắt, nên thép đâu có dễ bới sắt đang nằm ngủ trong biển lạnh, nếu mình không có trái tim nóng thì làm sao gỡ sắt lên được khỏi mặt nước”.

Câu chuyện về sắt Thạch Khê đã loan tin cửa miệng từ lâu, kể cả trên phương tiện thông tin đại chúng. Tin lành cổ xuý cho việc làm thì ai cũng vui, nhưng tin dữ “stop” khiến tất cả đều thất vọng. Cách đây hơn mươi năm, một tờ báo lớn đã đưa tin có một tập đoàn nước ngoài định trở thành đối tác lớn của Hà Tĩnh trong khai thác mỏ sắt Thạch Khê, nhưng khi vào thăm dò khảo sát xong rồi bỏ cuộc vì chưa đủ sức để đầu tư. “Cuộc chia tay hoàng hôn” ấy tưởng chừng như sắt Thạch Khê cũng khép lại và giấu kín nỗi buồn. Nhưng niềm đam mê về sắt đối với anh Vũ Kim Cự - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - không bao giờ thấy nản. Sau nhiều cuộc hội thảo xung quanh vấn đề sắt Thạch Khê khá sôi nổi và gay gắt, Hà Tĩnh đã lĩnh hội được đầy đủ các ý kiến. Rất nhiều người đồng tình khai thác, nhưng cũng không ít người quan ngại bởi theo họ phân tích thì hàm lượng kẽm trong sắt nhiều, đầu tư cho xây dựng hạ tầng quá lớn. Mỏ quặng lại

nằm ở độ sâu lớn. Tai hại nhất là có ý kiến còn đưa ra nếu khai thác sắt thành công cũng khó bán vì thế giới đang trong “cơn khủng hoảng thừa thép”. Mang tinh thần của người con quê hương Anh hùng Phan Đình Giót, anh Cự quyết đeo bám bằng được những người có đủ trí đủ tâm đủ tầm để tìm ra sắt. Không chỉ có Vũ Kim Cự, mà cả tập thể lãnh đạo Hà Tĩnh cũng đồng tâm hợp lực trong cuộc chiến chống đói nghèo “phải làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên” bằng một sinh khí mới, sinh khí của màu sắc công nghiệp. Theo sự thăm dò của các nhà khoa học địa chất Nga và Việt Nam từ năm 1967-1971 và đến sự khảo sát rất kỹ lưỡng sau này đều cho một thông số khá khả quan: Trữ lượng 544 triệu tấn quặng, chiếm gần 55% trữ lượng sắt cả nước. Mỏ sắt nằm ở độ sâu - 8 mét đến -750 mét so với mực nước biển, với chiều dài 3,5km, chiều rộng thân quặng 700 mét. Sau những lần các cán bộ cao cấp về thị sát và nghiên cứu thực tiễn tại Khu kinh tế cảng biển Vũng Áng và mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh được tìm đối tác và mở rộng cánh cửa đón những “thiên thần trẻ” “tát cạn biển xanh” để đánh thức từng vỉa quặng ngủ sâu đang dưới đáy biển. Trải qua bao cuộc hành trình vất vả mới sinh thành được Công ty cổ phần sắt Thạch Khê nằm trên đại lộ Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã cho phép Công ty cổ phần sắt Thạch Khê được thử nghiệm công nghệ. Sau phương án thử nghiệm công nghệ thi công trên nền cát và mỏ sét, mỏ quặng sắt của đơn vị thành công, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành triển khai việc cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.



Tát biến... tìm sắt

Trên công trường rộn tiếng xe

Chưa đầy hai năm trở lại bãi biển Thạch Khê, tôi thật sự choáng ngợp trước những gì mắt thấy tai nghe. Những buổi chiều cô liêu buồn tẻ của bãi cát trống tròn không một bóng thuyền chài giờ đã biến đi đâu mất. Biển Thạch Khê - biển của những người thợ mỏ, đâu có dấu chân của người thợ mỏ tới ở đó cao vút lên tiếng hát và hiện lên những con đường. Từ xa, tôi đã nhìn rõ con đường dài lượn vòng dẫn lối vào khu mỏ, mỗi làn đường rộng tới 10 mét với độ đậm nén chắc chắn bảo cho bánh xe lướt êm ru. Đi trong công trường hôm nay nghe rộn rã âm thanh những đoàn xe chở đất, chở cát hối hả. Những người thợ về với mỏ sắt Thạch Khê giống như người lính vào chiến trường, gian khổ và quyết liệt. Thiếu nước sinh hoạt khoan đất tìm nước, không có điện thì tái điện về.

Năm nhà thầu được công ty chỉ định đã kịp trình diện đội hình đội ngũ ngay từ những ngày đầu bóc đất tầng phủ gồm: Công ty mỏ than Cọc Sáu - TKV, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV, Tổng Công ty Khoáng sản - TKV và Công ty cổ phần than Núi Béo. Sau khi “chọn mặt gửi sắt” ở 5 nhà thầu, Công ty cổ phần sắt Thạch Khê đã thành lập Xí nghiệp mỏ TIC, sứ mệnh đầu tiên của họ là cùng với nhà thầu bóc đất tầng phủ với chương trình đã hoạch định đến cuối năm 2010 sẽ bóc dỡ 8 triệu mét khối đất. Xí nghiệp TIC đang ráo riết hoàn tất khu công trình tổng hợp gồm: Khu điều hành, nhà xe, xưởng sửa chữa máy móc phục vụ cho sản xuất.

Trước sân của đơn vị xí nghiệp TIC, một đống quặng sắt cao lù lù. Anh Hoàng Đại Lợi - Giám đốc - giới thiệu với tôi: “Đây là sản phẩm cũng là kỷ vật ghi nhớ vào lúc 13 giờ 10 phút

ngày 21.3.2010 tại lỗ khoan 221 ở độ sâu -8m, mẻ quặng sắt đầu tiên được đưa lên khỏi mặt nước”. Hàng trăm công nhân hôm ấy hò reo như muốn vỡ tung lồng ngực, ôm chầm lấy anh Đinh Văn Dần - người lái chiếc máy húc số PC800 - đã có duyên may sờ được vào “gáy sắt”. Tôi theo anh Lợi xuống tận lòng moong và xem tận mắt hiện trường tìm ra mẻ quặng thô này. Từ dưới đáy moong sâu nhìn lên bốn phía đâu đâu cũng thấy những lưỡi của máy húc trông như miệng con “khủng long khổng lồ” đang ngoan mạnh vào đất cát. Lưỡi máy húc quay trái quay phải chưa đầy mươi phút, thùng xe đã đầy ắp đất. Xe nọ đến xe kia đồng hành chuyển bánh. Tổ

trưởng lái xe Nguyễn Hải Châu tâm sự: “Hiện nay đơn vị đang giao cho em điêu hành hàng ngày 10 chiếc Volvo của hãng Thụy Điển, loại xe chuyên dụng hoạt động tại mỏ trọng tải 39 tấn”. Châu nói tiếp “Đây là loại xe đắt tiền, mỗi chiếc giá trị gần 8 tỉ đồng. Vì thế, người lái xe lái giỏi chưa đủ mà còn phải rèn đức tính cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo dưỡng để máy khoẻ, vận hành khoẻ”. Mỗi ngày trên công trường sắt Thạch Khê có tới 70 xe “no dầu no mỡ” khai thác và vận chuyển tối hàng ngàn chuyến đất cát, để tạo nên một khối lượng đất đỗ sô hơn 4 triệu mét khối trong thời gian chưa đầy 7 tháng.

Khi lòng moong càng xuống sâu nhìn lên bờ cát càng hun hút, kéo dài bờ cát trùm xuống các lòng moong là dây dẫn điện bọc bằng lớp cao su dày, chằng chịt. Được anh Lợi giải thích, tôi hiểu thêm những đường dây này chính là nguồn năng lượng không bao giờ thiếu để cho ba máy bơm hoạt động. Phải thật nghệ thuật trong đi đúng và giao tiếp, tôi mới được anh Vũ Dũng - thợ trực - cho vào xem máy. Đứng trên máy bơm nước, tôi như đứng trên chiếc bè gỗ hình vuông kết lại. Tôi quan sát kỹ từng chi tiết phụ trên thân máy không có gì cầu kỳ, phức tạp cả, nhưng cái vòi kia khi đã thò ra chỉ trong khoảnh khắc đã uống tới hàng chục mét khối nước. Máy bơm hút đến đâu đổ ngay lên xe chở vào hồ chứa nước thải tối đó. Mới một thoáng gấp nhau, anh Dũng đã thán mật kể: “Tôi trước đây làm công nhân ở mỏ than Cọc 6 Quảng Ninh và đã có vài chục năm trong nghề bơm nước. Trực máy bơm nước công việc không nặng nhọc lắm, nhưng phải tuyệt đối

nghiêm túc”.

Giải mã tiếp bài toán khó về tái định cư

Với một trữ lượng sắt dồi dào vào loại bậc nhất Đông Nam Á, khi công việc khai thác đi vào ổn định, mỏ sắt Thạch Khê sẽ cung cấp cho các nhà máy luyện phôi thép trong nước và nước ngoài mỗi năm từ 5 triệu tấn quặng đến 10 triệu tấn quặng. Hà Tĩnh đón chờ sắt ra đời sẽ có một máy luyện thép quy mô và hiện đại ở Khu kinh tế Vũng Áng. Để hành trình tới đích bao nhiêu công việc còn phải làm và đang đợi chờ phía trước. Vùng dân cư tập trung ở khu vực mỏ sắt với diện tích 3.877ha thuộc 6 xã: Thạch Khê, Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Bàn, Thạch Trí và Thạch Lạc với 3.932 gia đình sẽ phải rời làng ra đi để tới một miền quê khác.

“Cuộc cách mạng giải phóng mặt bằng để cho dân an cư lạc nghiệp không chỉ là trách nhiệm lớn của những người lãnh đạo Hà Tĩnh, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Để dân tin, phải giải thích cho dân hiểu. Mọi việc làm đều phải minh bạch dân chủ và có lợi cho dân” - đó là lời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao đổi nhiều lần với những người được giao trọng trách đứng mũi chịu sào này. Cả một bài toán khó cho hôm nay đang buộc phải tìm ra lời giải đúng, cách giải hay. Bài toán về chính sách đền bù diện tích hoa lợi của mỗi gia đình, bài toán về nơi ăn chốn ở mới và việc làm mới, bài toán về môi trường, cảnh quan ở khu mỏ.

Giờ G đã điểm, nhịp điệu công nghiệp trên công trường mỏ sắt Thạch Khê đang chuyển động từng giờ từng phút. Cả đội ngũ trùng trùng điệp điệp không thể quay lung bỏ cuộc với bước chuyển như vũ bão này. Tôi tin rằng những người dân ra đi hôm nay rất nhiều người sẽ luyến tiếc với bờ ao ruộng lúa, với cả luỹ tre xanh lao xao gió trưa hè, nhưng họ sẽ đủ can đảm đủ nghị lực để vượt qua nỗi nhớ này. Bởi họ ý thức được rằng: “Làng ta di động mới có sắt mình đào”.



◆ Mè quặng đầu tiên ở mỏ sắt Thạch Khê (ảnh lớn).
◆ Bóc đất tầng phủ.

NÔNG NGHIỆP

Thứ sáu, ngày 16.4.2010 số 76(3445).

Hà Tĩnh: **1.700 tỷ đồng phát triển cây cao su**

(NNVN-Hà Tĩnh) Hà Tĩnh hiện có 7.195 ha cao su trong đó Cty Cao su Hà Tĩnh trồng được trên 5.303 ha; Cty Cao su Hương Khê 1.799 ha; Tổng đội thanh niên Phúc Trạch 80 ha và 12 ha cao su tiểu điền của xã Đức Lĩnh (Vũ Quang). Nhằm phát huy lợi thế đất đai, nguồn lao động của

địa phương, tỉnh này đã công bố quyết định lập quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn giai đoạn 2010-2020. Theo đó, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 diện tích cao su đạt 16 nghìn ha, năm 2020 dự kiến đạt 20 nghìn ha nhằm giải quyết công ăn việc làm cho hơn 10 nghìn lao động ở các vùng nông thôn nghèo...

Dự kiến nguồn vốn đầu tư cho việc trồng và chăm sóc cao su khoảng 1.700 tỷ đồng. **PV-AB**

III. PHÁP LUẬT

CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ ba, ngày 6.4.2010 số 1714.

CÔNG AN NGHỊ XUÂN, HÀ TĨNH:

Làm rõ vụ trộm trên 100 triệu đồng

Ngày 5-4, Công an huyện Nghi Xuân vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, là Lê Viết Tiệp (SN 1985), thường trú ở Xuân An, Nghi Xuân; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989), trú ở thị trấn Nghi Xuân; Hồ Thanh Bình (SN 1988), Trần Đình Duy (SN 1992), đều thường trú ở Xuân Giang, Nghi Xuân.

Đêm 29-3, vợ chồng anh Phùng Mạnh Lợi, chị Hoàng Thị Mến, ở số nhà 77, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

thuê phòng nghỉ ở Khách sạn Hoa Đô, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã bị kẻ gian cạy cửa phòng, lấy trộm 47 triệu đồng tiền mặt, 1 lắc vàng 10 chỉ, 1 dây chuyền 5 chỉ, 1 nhẫn 2 chỉ và 2 điện thoại di động, tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Công an Nghi Xuân đã thu hồi 25 triệu tiền mặt và toàn bộ số vàng, điện thoại di động là tang vật của vụ án. Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

XUÂN LÝ

CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ ba, ngày 6.4.2010 số 1922.

"BÍ MẬT" TRÊN TỈNH LỘ

Vào cuối tháng 3-2010, khi một số cọc tiêu bê-tông được cắm dọc Tỉnh lộ 2 - con đường đi qua địa phận hai huyện Thạch Hà và Can Lộc (Hà Tĩnh) bị gãy đổ, người dân mới phát hiện ra một điều "bí ẩn". Đó là nhiều cọc tiêu bê-tông được thiết kế theo kỹ thuật... không có trong sách vở: bê-tông bọc... tre non! Số cọc tiêu bê-tông này được cắm theo kế hoạch duy tu hàng năm tuyến đường này để ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông. Hiện cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang điều tra xem đơn vị nào đã có "sáng kiến" tạo ra các cọc tiêu "quái dị".

Hỡi ơi, nếu xe lỡ lạc tay lái mà "nương nhờ" các cọc tiêu... ruột tre chắc chắn "đi tàu suýt"!

B.H

THÚ VUI KỲ DI

Chẳng có mưa gió bão bùng mà bỗng dung nhiều cây cao su trong Tiểu khu 150 của Công ty cao su Hương Khê (nằm trên địa bàn xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị "sụm" khiến cán bộ quản lý các lô cao su rất lo lắng bèn trình báo công an. Qua điều tra, Công an huyện Vũ Quang đã phát hiện thủ phạm hại cao su là hai cậu nhóc Nguyễn Văn Công (17 tuổi) và Lê Anh Đức (15 tuổi, đều ngụ xã Hương Thọ). Bị bắt, cả hai mếu máo thú nhận trong hai ngày 30 và 31-3-2010 đã rủ nhau chặt phá gần 30 cây cao su chỉ để... cho vui!

"Căn bệnh" thích quấy phá, hủy hoại tài sản nhà nước hoặc của người khác để "giải trí" cần phải chữa trị bằng biện pháp răn đe giáo dục nghiêm khắc.

M.C

TIỀN PHONG

Thứ hai, ngày 5.4.2010 số 95.

Đột nhập Vương quốc gỗ lậu

Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nổi tiếng bởi tục danh “Vương quốc gỗ lậu”. Những đầu nậu cộm cán trong nghề buôn lậu gỗ giờ đã hoàn lương lắc đầu, lè lưỡi khi nghe chúng tôi đặt vấn đề vào tận nơi để mục sở thị. Họ bảo, vương quốc ấy đang duy trì một thứ luật lệ riêng, vào đó hoạ có cả gan uống mật... hổ. Chúng tôi không tin có một vương quốc như thế, vậy là cả nhóm quyết định đột nhậm Hương Lâm theo cách riêng của mình.

Kỳ 1: Toàn cảnh gỗ lậu

Giật mình trước cảnh tượng gỗ lậu có mặt ở khắp nơi. Hàng đống gỗ lộ thiên hai bên đường, trong vườn nhà, từ đầu làng đến cuối xóm... đâu đâu cũng thấy gỗ lậu. Gỗ lậu xuất hiện ở Hương Lâm như một phần tất yếu của cuộc sống.

Khu thương mại tự do

Là xã biên giới miền núi rẻo cao của huyện Hương Khê, Hương Lâm (Hà Tĩnh) nằm giáp ranh với Quảng Bình và có đường biên giới với nước bạn Lào. Vị trí này được các trùm buôn gỗ lậu xem là “đắc địa” để khai thác và tập kết gỗ lậu. Đã bao đời, người dân Hương Lâm sống dựa vào rừng và nay vẫn vậy. Hết rừng gần thì họ tìm rừng xa, vào Quảng Bình hoặc vượt biên giới sang tận Lào để khai thác gỗ, nuôi sống gia đình. Ở Hương Lâm, thước đo về sự giàu có, sung túc là lượng gỗ dự trữ trong mỗi nhà. Của hồi môn cho con cái khi dựng vợ gả chồng cũng bằng gỗ.

Con đường độc đạo - Tỉnh lộ 17, nối từ đường Hồ Chí Minh vào Hương Lâm được thảm nhựa khá phẳng. Con đường này đã giúp Hương Lâm hòa nhập nhanh với thế giới bên ngoài, nhưng lại góp phần cho người ta tàn phá kiệt quệ tài nguyên rừng không chỉ của Hương Lâm. Trên con đường này, mỗi ngày có hàng chục lượt xe vào ra, cồng trên trên mình cả trăm mét khối gỗ của Nhà nước và của các trùm buôn gỗ lậu. Nhưng, hình như không ai quan tâm đến điều đó, bởi của Nhà

nước hay của lâm tặc, tất cả đều bình đẳng như nhau, không ai kiểm soát, không ai bắt giữ.

Gỗ được cất trữ, hay mua bán ở Hương Lâm đều diễn ra công khai, không lén lút. Chính quyền, các cơ quan chức năng ở đây, hình như xem đó như là điều đương nhiên và tất yếu. Gỗ khai thác về được để lộ thiên ngay bên vệ đường, trong vườn nhà mà không hề có sự che đậy, có chăng là để tránh sự tác động của thời tiết. Mà số này rất hiếm gặp, bởi gỗ về bao nhiêu là được các trùm buôn lậu ở đây thu gom hết, cho lên xe về xuôi, tỏa đi các hướng.

Có lẽ, không nơi nào người ta lại dựng lên nhiều barie như ở Hương Lâm. Từ cửa rừng, đến các ngã đường trong xã đều có barie kiểm soát lâm sản. Nhưng người ta dựng lên không phải để kiểm soát mà để thu tiền “luật” của dân và các trùm buôn gỗ lậu, mà chỉ có một nhóm người được xem là “con ông, cháu cha” mới có quyền làm việc ấy. Thậm chí, người ta xem đây như là một nguồn thu chính đáng cho ngân sách địa phương.

Câu chuyện về người Hương Lâm lật xe của kiểm lâm khi vào



Lâm tặc dựng lều ngay trong rừng để khai thác gỗ

thu gom gỗ lậu trong dân cách đây mấy năm, rồi những cuộc hỗn chiến (có cả hàng nóng) giữa các trùm buôn lậu gỗ được người ta “giới thiệu” như là một “thương hiệu” bất khả xâm phạm trong lĩnh vực gỗ lậu nơi đây. Người ta ví Hương Lâm như là “khu thương mại tự do” của gỗ lậu là vì vậy.

Gỗ ở đâu về?

Hương Lâm có hơn 6.000 dân, thì có đến hơn 2/3 trong số họ tham gia phá rừng. Theo nhiều người ở đây thì rừng ở Hương Lâm cơ bản đã được cạo trọc cách đây gần chục năm. Hiện nay, gỗ chủ yếu được người ta khai thác từ những cánh rừng của Quảng Bình và Lào. Nhiều nhất, tập trung nhất vẫn là vùng rừng của 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa, thuộc vùng giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh. Vùng rừng này có nhiều loại gỗ quý như: lim,

sến, dổi, táu, gỗ...

Để khai thác được, người ta tổ chức thành từng nhóm, mang theo đồ ăn thức uống, lều bạt và những phương tiện hành nghề khác. Họ dựng lều ngay trong rừng, tìm gỗ khai thác theo đơn đặt hàng hoặc những loại gỗ bán được giá. Mỗi nhóm từ 4 đến 5 người, với phương tiện chủ yếu là cưa xăng, mỗi ngày họ khai thác được từ $3m^3$ đến $4m^3$ gỗ. Một lâm tặc ở Hương Lâm cho biết: vùng rừng thuộc xã Thanh Hóa, Hương Hóa, Thuận Hóa (Tuyên Hóa) cơ bản đã bị họ thanh toán xong, hiện toàn bộ lâm tặc đang kéo nhau lên vùng rừng Cha Lo, thuộc xã Dân Hóa (Minh Hóa).

Gỗ khai thác, được đưa về bằng 2 con đường: sau khi khai thác, gỗ được đóng thành bè cho xuống các khe suối để về xuôi, đoạn nào bè không đi được thì dùng trâu kéo, đến đường chính thì



Chỉ không đến 1 năm nữa, 2 loại lim và sến sẽ không còn một cây mà ngắm



Gỗ được để lộ thiên 2 bên đường, không cần che đậy

dùng công nông chở về Hương Lâm. Đi đường này tuy vất vả nhưng bán được giá; hoặc, các trùm buôn lậu gỗ lên tận nơi khai thác tìm mua, cho lên xe ôtô, xuôi quốc lộ 12A, về đến ngã 3 Khe Ve, theo đường Hồ Chí Minh ra tập kết ở Hương Khê (Hà Tĩnh) rồi tìm đường tiêu thụ.

Một trùm buôn lậu gỗ ở La Khê (Hương Khê) tâm sự: “Để đưa một xe gỗ từ nơi khai thác về đến đây (La Khê) bọn tui phải đi qua gần chục trạm kiểm soát của 2 huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, rồi các tổ cơ động của tỉnh, tiền làm luật cho mỗi chuyến xe bình quân 4 triệu đồng”. Gã này khẳng định, với tốc độ khai thác như hiện nay, chỉ cần không đến 1 năm nữa vùng rừng giáp ranh của Quảng Bình, hai loại gỗ lim và sến không còn lấy một cây để ngắm.

Nhóm P.V

TIỀN PHONG

Thứ ba, ngày 6.4.2010 số 96.

Đột nhập vương quốc gỗ lậu Kỳ 2: Săn xe chở gỗ lậu vượt rào

Ở Hương Lâm (Hà Tĩnh), chuyên mua bán, vận chuyển gỗ lậu về xuôi diễn ra công khai cả ngày lẫn đêm.

Bượt đuối

Trên chiếc xe 4 chỗ, tôi và anh bạn từng là trùm buôn gỗ lậu nay đã giải nghệ đến Hương Lâm.

Ba trạm kiểm soát lâm sản của bộ đội Biên phòng, lâm trường Chúc A (nay là Công ty Dịch vụ Lâm sản Chúc A) và của Công an xã Hương Lâm đóng trên tuyến tỉnh lộ 17 vẫn sáng đèn và có người gác. Những gác chắn được hạ thấp đủ cho xe máy và ô tô 4 chỗ lọt qua. Hương Lâm về đêm nhộn nhịp, ngay trạm kiểm soát của xã, quán xá xung quanh đèn điện vẫn sáng, những nhóm nhậu tụm 3, tụm 5 và câu chuyện của họ không ngoài đề tài gỗ lậu. Ở đây, chúng tôi bắt gặp không ít gương mặt là những cán bộ của địa phương và các cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn. Chỉ cách đó chừng 100m là tiếng người i ới gọi, tiếng động khô khốc của gỗ va vào nhau, va vào thành xe khi người ta bốc gỗ lên xe.

Đi một vòng xem xét, chúng tôi quay trở ra, tìm một góc ở ngã ba



Xe chở gỗ lậu thông dụng ở Hương Lâm

gần đó đậu xe, chờ bám theo xe chở gỗ lậu qua trạm. Lúc này khoảng 21 giờ. Không ngờ, sự xuất hiện của một chiếc xe lạ buổi tối đã khiến những lâm tặc ở đây quan tâm. Để kiểm tra vị khách không mời, chúng cho một số xe máy vo ve xung quanh xe chúng tôi. Đợi mãi, vẫn thấy chúng tôi nằm im, hai thanh niên cưỡi xe máy đến vờ dừng xe xin thuốc để hỏi chuyện. Chúng tôi trả lời qua loa, rằng: "Đang đợi bạn đi tán gái ở trong làng". Hình như không tin tưởng về lí do đó, chúng

cho một xe ôtô 12 chỗ không đóng nắp hậu, chở một ít gỗ từ trong lao ra. Chúng tôi nổ máy bám theo, xe ôtô cứ đánh võng, lạng lách một đoạn đường khá dài rồi vù ga tạt vào một ngả đường khác và biến mất vào màn đêm. Sau màn "trình diễn" này, tịnh không có một chuyến xe nào vào ra.

Một đêm, 23 chuyến xe chui qua lỗ kim

Chúng tôi thực hiện phương án hai, quay trở ra gần đến trạm kiểm

soát lâm sản của Công ty Dịch vụ Lâm sản Chúc A. Tôi xuống xe áp sát trạm kiểm soát. Lúc này, khoảng hơn 23 giờ. Trong kí ốt, dưới bóng đèn điện, một người đàn ông chừng 30 tuổi nửa nằm, nửa ngồi, trên tay lăm lăm chiếc điện thoại di động thường xuyên rung chuông. Tôi lần tìm được một lùm cây gần đó chui vào ngồi theo dõi.

Khoảng 20 phút sau, 5 ôtô tiến ra vù ga ầm ĩ, kèm theo đó là 5 chiếc xe máy chở 2, chở 3, trên tay mỗi người đều cầm dao, gậy. Gần đến sào chấn, mấy chiếc xe máy vọt lên, dừng ngay trước sào chấn. Một tên hung hăng nói: “Mở sào, mở sào. Đ. mẹ, có ai mõ. Bây toàn thắn hồn, nát thắn tính, có thằng nhà báo mô liều mạng dám vô đây lúc nửa đêm?”. Người đàn ông ngồi trong kí ốt tới giờ mới cất tiếng: “Bây thì biết đ. chi, có chuyện chi thì bọn tau chết chứ bây có chết mô mà sợ”. Vừa nói, người này vừa đi đến mở dây buộc sào, 5 xe lần lượt lọt qua trạm. Nhóm đi xe máy hô hào nhau: “Ra tận đường Hồ Chí Minh luôn bây, gặp thằng mô (nhà báo - PV), cho ăn đòn luôn”.

Đoàn xe đi rồi, người đàn ông trực ở trạm quay trở vào, lấy từ đầu giường ra một cuốn sổ tay ghi ghi, chép chép. Sau này, khi thâm nhập sâu vào giới buôn gỗ lậu ở Hương Lâm tôi mới biết, cuốn sổ tay đó là

ghi chép những chuyến xe qua trạm của những trùm buôn gỗ lậu để đếm chuyến thu tiền, Tiền “luật” bình quân từ 200 đến 500 ngàn đồng cho mỗi chuyến xe qua trạm.

Chúng tôi ngồi co ro trong bụi cây đến 3 giờ sáng, tôi đếm được 23 chuyến xe chở đầy gỗ qua trạm mà không hề có một chiếc nào bị kiểm tra. Rất dễ nhận biết xe chở gỗ lậu. Nhiều nhất là loại xe 12 đến 17 chỗ ngồi cũ nát, được tháo hết ghế, đôn thêm nhíp, kính được dán ni lông màu đen kit. Dạng này mỗi chuyến chở được từ 3 đến $5m^3$ gỗ. Dạng thứ hai là xe tải từ 3,5 tấn đến 5 tấn. Loại này cũng được người ta đôn thêm nhíp, sức chở từ 5 đến $10m^3$ gỗ. Thông thường, loại xe tải được các trùm buôn gỗ lậu đường dài sử dụng. Để qua mặt các cơ quan chức năng khi lưu thông trên đường, ngoài chuyện đôn nhíp để chở được nhiều hơn và không bị quy đeo, bọn chúng còn bơm lốp thật căng, tròn vo để đánh lừa là xe chở hàng nhẹ. Ai có kinh nghiệm thì chỉ phát hiện qua tiếng máy nổ.

Như đã hẹn trước, bạn tôi đánh xe vào, trên đường ra, qua trạm kiểm soát của Biên phòng (cách trạm của Công ty Dịch vụ Lâm sản Chúc A chừng 5 km) cũng không hề thấy chiếc xe chở gỗ lậu nào bị ách lại.

(Còn nữa)
Nhóm 3V

TIỀN PHONG

Thứ tư, ngày 7.4.2010 số 97.

Đột nhập vương quốc gỗ lậu

Kỳ 3: Tôi đi buôn lậu gỗ

Để được tường tận chiêu thức làm ăn của những trùm buôn gỗ lậu và những cán bộ có trách nhiệm bảo vệ rừng ở Hương Lâm, tôi quyết định "bỏ vốn đi buôn" gỗ lậu.

Vào nghề nhờ công an

Trong vai một tay buôn gỗ lậu mới vào nghề, theo giới thiệu của một vài người, tôi tìm gặp người có tên Mai, công an viên và là trưởng trạm kiểm soát lâm sản của xã Hương Lâm. "Trụ sở" của trạm kiểm soát cũng là quán nhậu của gia đình ông Mai, cách khu hành chính của xã Hương Lâm chừng 50m. Ở đây, người ta dựng lên một sào chấn bằng tre và ông Mai làm nhiệm vụ canh gác.

Trong quán, khá đông người đang xúm lại chia nhau một con cá đã được xé thịt. Trong đám đông đang chia cá, một người đàn ông chừng trên 50 tuổi đứng lên, đi ra khi vợ anh ta vào gọi có người gặp. Sau khi uống cùng ông Mai, tôi mạnh dạn giới thiệu "thân thế, sự nghiệp" và mong muốn của mình. Ông Mai vui vẻ nói: "Làm ăn ở đây thì dễ thôi nhưng phải theo "cơ chế". Tui phụ trách ở đây, thằng Hoàng, con rể tui là trưởng trạm Chúc A (Công ty Dịch vụ Lâm sản Chúc A-PV) và ngoài cùng là trạm của Bộ đội Biên phòng, toàn thuộc sự quản lý của bạn bè cả". Tôi hỏi "Cơ chế" là sao? "Bình quân 1m³ gỗ qua mỗi trạm là 100 ngàn đồng, trạm của tui thì lấy rẻ hơn. Nếu chưa quen thì tui nói mấy anh ở hai trạm kia cho" – Ông Mai nói.

Đang chuyện trò thì ở ngoài, một người đàn ông mặc sắc phục công an bước vào. Theo giới thiệu, thì người



PV đặt cọc 300.000 đồng trước ông Hùng

này là Trưởng Công an xã Hương Lâm. Sau khi tìm hiểu danh tính của tôi, uống xong ngụm bia, người đàn ông này quay sang nói với ông Mai: "Ông xem cơ chế thế nào cho bọn công nông, chứ 20 ngàn đồng thì rẻ quá". Ông Mai vâng, dạ... Lúc này, tiếng công nông rèn vang cả một góc, hàng chục chiếc chõ đầy gỗ tiến về gác chấn. Khoảng 4 – 5 người, quần áo lôi thôi nhảy xuống xe, chạy vào quán, chào hỏi qua loa, to nhỏ, ôm vai bá cổ với ông Mai một lúc rồi vội vã đi ra. Cứ thế, những chiếc công nông chõ đầy gỗ lần lượt qua sào. Ông Mai giải thích, đây là gỗ của những người trong xã mới vận chuyển về nới tập kết.

Tỏ ra nhút nhát, tôi bấm ông Mai đứng lên đi ra sau vườn. Ở đây, tôi trình bày là mình đang có hơn 2m³ gỗ khung ngoại muôn đưa ra ngay chiều nay và nhờ ông giúp đỡ, can thiệp giùm 2 trạm phía ngoài. Tôi rút ví lấy 300 ngàn đồng, ông Mai thật thà: "Ở đây, thông thường từng ấy gỗ tôi chỉ lấy 200 nghìn đồng thôi" và rút trả lại 100 ngàn đồng. Lấy cớ là còn làm ăn lâu dài, tôi biếu ông Mai trong ngày

đầu làm quen.

Quay lại quán, như lời đề nghị của tôi, ông trạm trưởng lấy máy gọi cho con rể tới (người này có tên là Hoàng, Trưởng trạm kiểm soát lâm sản, Công ty Dịch vụ Lâm sản Chúc A). Hoàng chừng 35 tuổi, ranh mãnh nhìn tôi từ đầu đến chân, cương quyết không nhận tiền và nói: "Lúc nào gỗ ra thì anh đưa cho mấy thằng trực ngoài trạm". Ở trạm Biên phòng cũng vậy, người gác ở đây cương quyết không nhận tiền vì chưa thấy mặt gỗ.

Cán cân

Biết người của hai trạm ngoài đang cảnh giác cao độ, hôm sau, tôi quay lại Hương Lâm, tìm mua lại toàn bộ số gỗ khung ngoại ở một xưởng cửa vừa loại ra, giá 2 triệu đồng, sau đó chất đầy một xe ô tô 12 chỗ ngồi, thuê từ thị trấn Hương Khê vào. Có gỗ trên xe, tôi tự tin tiến về trạm.

Trong quán, ông Mai và mấy người nữa đang ngồi uống bia. Thấy tôi, ông Mai hô hởi giới thiệu với mấy người bạn. Qua câu chuyện,



Xe khách được tận dụng chở gỗ lậu

được biết đây là nhóm làm ăn của ông trạm trưởng, họ đang bàn chuyện chia tiền lời sau phi vụ làm ăn tối hôm qua. Ông Mai giải thích: “Tối qua, bọn tui đưa ra Hương Khê 10 xe gỗ, hơn 100m³, anh em đang tính toán lời lãi với nhau”. Thì ra, không chỉ là trưởng trạm kiểm soát của xã, mà ông Mai còn là một trùm buôn lậu gỗ có tiếng ở đây. Nhóm này, chuyên gom gỗ ở Hương Lâm, chở ra một xưởng cưa nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, thuộc thị trấn Hương Khê, cưa xẻ, hợp thức hóa giấy tờ rồi chuyển đi nơi khác bán.

Ông Mai cởi mở: “Nếu chú có điều kiện, tìm một nhà ở thị trấn làm kho chứa hàng, tôi sẽ gom gỗ đưa ra tập kết ở đó, còn chú có trách nhiệm đưa về thành phố Hà Tĩnh. Lời lãi anh em chia nhau. Thời buổi ni không buôn lậu khó mà giàu chú à!”. Tôi ậm ừ và đưa tiếp cho ông Mai 200 ngàn đồng, tỏ ý muốn nhờ can thiệp với mấy anh ở trạm ngoài, chứ hôm qua họ không nhận tiền.

“Do bọn hắn thấy chú là người lạ, nên hắn chưa lấy đó thôi. Ở đây sợ nhất là nhà báo, còn các lực lượng

khác đến đây, người thì mua gỗ giá rẻ về làm nhà, người thì buôn gỗ cả thô” – ông Mai phân bùa. Chỉ sau cú điện thoại của bố vợ, chừng 5 phút sau, con rể chạy sang chở chúng tôi. Nhìn thấy có xe gỗ, anh này không ngần ngại cầm 300 ngàn đồng từ tay tôi ngay tại bàn nhậu, trước mặt mọi người, rồi rút máy gọi cho nhân viên của trạm, thông báo biển số xe sắp ra.

Được sự đồng ý của hai cha con ông Mai, xe chúng tôi hiên ngang đi qua hai trạm. Ra đến trạm của Bộ đội Biên phòng, được dặn dò từ trước, tôi bước xuống xe đi vào. Lúc này, ở đây có 2 người đàn ông không mặc quân phục đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Tôi giới thiệu là người của ông Mai. Người đàn ông có nước da trắng, tên là Hùng trưởng trạm, gọi điện cho ông Mai, rồi bảo tôi bỏ 300 ngàn đồng ở bàn.

Mất 800 ngàn đồng “tiền luật” ở 3 trạm trên tuyến đường độc đạo - tỉnh lộ 17, chiếc xe chở đầy gỗ lậu của tôi bon bon chạy về phía thị trấn Hương Khê.

Nhóm PV

TIỀN PHONG

Thứ ba, ngày 6.4.2010 số 96.

► **Bí kịch gia đình do nhậu quá chén**

Hà Tĩnh (TP) - Khoảng 20 giờ ngày 4-4, Nguyễn Thành Đồng (SN 1986, trú tại xóm 6, xã Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh), đang học trường trung cấp nghề tàu thủy 3 Đà Nẵng, đi nhậu về gây sự với bố đẻ là ông Nguyễn Xuân Đức (SN 1939). Đồng đẩy ông Đức ngã xuống

đất, đầu đập vào đống gạch bên đường ngất xỉu. Ông Đức được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa Đức Thọ cấp cứu rồi chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Vào 9 giờ sáng qua, mọi người phát hiện Đồng treo cổ tử vây tại nhà. Do vết thương quá nặng, ông Đức đã bị bệnh viện trả về.

Minh Thùy - Xuân Bình

GIA ĐÌNH & XÃ HỘI

Thứ hai, ngày 5.4.2010 số 41(1.761).

NGHỊ XUÂN (HÀ TĨNH):

Ăn trộm của... ăn trộm

Ngày 4/4, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để chuyển Viện KSND cùng cấp để nghị truy tố băng nhóm trộm cắp. Điều đặc biệt, sau khi đối tượng Đặng Duy Anh (SN 1988, trú tại xã Xuân Giang) đục két được hơn 100 triệu đồng thì đã bị nhóm bạn... ăn trộm lại.



► Các đối tượng Anh, Thành, Đức (từ trái qua phải) tại cơ quan điều tra.

Thut ket

Tối ngày 20/2, anh Nguyễn Sỹ Bình – chủ nhà hàng Bình Lộc, chuyên phục vụ ăn uống, karaoke, phòng trọ (có địa chỉ tại khối 1, thị trấn Nghi Xuân) bị kẻ gian đột nhập mở khoá két lấy trộm số tiền 132 triệu đồng. Bằng những tài liệu thu thập được, CQĐT khẳng định Đặng Duy Anh là đối tượng đã gây ra vụ trộm trên. Ngày 3/3, một tổ công tác của Công an huyện đã vào TP HCM truy tìm đối tượng.

Ngày 8/3, tổ công tác phát hiện một đối tượng có nhân dạng giống với Đặng Duy Anh có chung minh thư mang tên Nguyễn Trung Độ (quê Hưng Yên). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác khẳng định đó là Anh. Chiều cùng ngày, được sự giúp đỡ của Công an phường Hiệp Bình Phước, Công

an quận Thủ Đức, tổ công tác đã thực hiện lệnh bắt đối tượng khi hắn đang làm việc tại một cơ sở sản xuất phân bón.

Qua xét hỏi ban đầu, đối tượng khai nhận sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm 132 triệu đồng nói trên, Anh qua TP Vinh (Nghệ An) mua lại tại cửa hàng cầm đồ một chiếc CMND mang tên Nguyễn Trung Độ (người Hưng Yên). Sau đó Anh bắt xe vào TP HCM lấy tên là Độ để tránh sự truy đuổi của các cơ quan chức năng.

Phản bận

Tại cơ quan CSĐT, Đặng Duy Anh khai nhận, tối 20/2, hắn cùng một nhóm bạn gồm: Dương Tất Thành (SN 1989, trú tại xã Xuân Thành), Bùi Xuân Đức (SN 1986, trú tại xã Xuân An) và Đậu Thành Đồng (SN 1987, trú tại xã Tiên Diên) huyện Nghi Xuân vào nhà hàng Bình Lộc để hát karaoke. Trong lúc đi vệ sinh, Anh lén vào phòng ngủ của chủ quán mở chiếc két sắt đang trong tình trạng không cài mật mã, lấy tiền rồi

quay ra phòng karaoke, giục mọi người trả tiền về nghỉ.

Trên đường về, các đối tượng Thành, Đức, Đồng phát hiện Anh có nhiều tiền trong người, nghi ngờ đây là tiền ăn trộm mà có nên rủ Anh xuống bãi biển Xuân Thành ăn chơi. Tại đây, Thành, Đức và Đồng đã thay nhau chuốc rượu cho Anh say rồi lấy trộm 80 triệu đồng chia nhau. Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy biết số tiền mình trộm được đã bị trộm ngược lại nhưng sợ sự việc bại lộ nên Anh bắt xe ôm sang TP Vinh (Nghệ An) rồi đón xe khách vào TP HCM.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Dương Tất Thành, Bùi Xuân Đức và Đậu Thành Đồng. 3 đối tượng này khai nhận đã trộm ngược lại từ Anh 80 triệu đồng.

HỒ HÀ - NGUYỄN NGỌC

KHUYẾN HỌC & DÂN TRÍ

Thứ năm, ngày 8.4.2010 số 14(545).

HÀ TĨNH: Khởi tố vụ án lâm tặc "san phẳng" trạm bảo vệ rừng

Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm lâm tặc đã tham gia tấn công cán bộ, đập phá Trạm bảo vệ rừng số 4 thuộc Khu BTTN Ké Gỗ hôm 16/3.

Trao đổi với PV. KH&DT vào chiều hôm qua, 29/3, Thượng tá Đặng Quốc Vượng - Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, sau một thời gian tiến hành điều tra, Công an huyện Hương Khê đã quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh "tấn công người thi hành công vụ, đập phá tài sản nhà nước" đối với nhóm lâm tặc đã tham gia tấn công cán bộ, đập phá Trạm bảo vệ rừng số 4 hôm 16/3 vừa qua.



❖ Hiện trường Trạm bảo vệ rừng số 4 sau vụ tấn công của nhóm lâm tặc (ảnh: Văn Dũng).

Quyết định trên cũng đã được Công an huyện Hương Khê đồng gửi đến VKSND huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và BQL Khu BTTN Ké Gỗ.

"Ngay sau khi Công an huyện Hương Khê có quyết định khởi tố vụ án hình sự, đã có hai đối tượng (danh tính không được tiết

lộ) trực tiếp tham gia vụ việc, trú tại huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, đến trụ sở công an huyện đầu thú. Số đối tượng còn lại cùng trú tại địa phương trên chúng tôi đang phối hợp với công an địa phương vận động tiếp tục ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật" - Thượng tá Vượng cho hay.

Trước đó, như KH&DT đã thông tin, chiều 16/3, xuất phát từ việc cán bộ Trạm bảo vệ rừng số 4 thuộc KBTNN Ké Gỗ lập biên bản tạm giữ cửa xăng và các dụng cụ khai thác, vận chuyển gỗ của một nhóm lâm tặc, nhóm này đã mang theo gậy gộc, mã tấu, lưỡi cưa xông vào trạm đập phá tài sản, rượt chém nhân viên bảo vệ rừng và ngang nhiên cướp lại toàn bộ số tang vật bị thu giữ. Sau khi "san phẳng" trạm bảo vệ rừng nói trên, nhóm lâm tặc đã tẩu thoát trước khi cơ quan chức năng có mặt □

VĂN ĐỨNG - BÁ HẢI

KHUYẾN HỌC & DÂN TRÍ

Thứ năm, ngày 15.4.2010 số 15(546).

HÀ TĨNH:

Cô giáo "tố" bị hiệu trưởng làm nhục trước mặt học sinh

Từ chối viết tường trình chuyện không có thật, cô giáo Lê Thị Ngu, Trường tiểu học Thạch Vinh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tố cáo đã bị hiệu trưởng mắng chửi và tát ngay trước mặt học sinh.

Theo đơn tố cáo của cô giáo Lê Thị Ngu, giáo viên trường Tiểu học Thạch Vinh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), sự việc bắt đầu từ chuyện mâu thuẫn của một giáo viên trong trường với một người dân trong xã. Nhà trường cho rằng cô giáo Ngu là người góp phần làm mâu thuẫn này trở nên căng thẳng nên đã yêu cầu viết bản tường trình và nhận lỗi. Cô giáo Ngu đã phủ nhận cáo buộc và từ chối viết tường trình.

Khoảng 8h sáng ngày 8/3, khi đang đứng trên bục giảng lớp 2A, cô giáo Ngu đã bị Hiệu trưởng Trần Thị Hồng gọi ra ngoài yêu cầu viết bản tường trình. Bước ra cửa lớp cô giáo Ngu vẫn giữ nguyên quan điểm không có lỗi nên không viết.

Theo cô Ngu, trước sự "ngowan cõ" của cô Ngu, Hiệu trưởng Hồng không nén nổi cơn bức tức đã dang tay tát vào miệng người đồng nghiệp và mắng chửi ngay trước mặt học sinh.

Điều đáng nói, lo sợ sự việc trên lan rộng, ảnh hưởng đến uy tín của Hiệu trưởng, hai giáo viên cùng trường đã tìm đến nhà các em lớp 2A và yêu cầu các em xác nhận không có chuyện hiệu



♦ Cô giáo Lê Thị Ngu. "Giấy xác nhận" của 4 học sinh, do được giáo viên viết sẵn nền nội dung, câu chữ kể cả dấu chấm cũng đều như nhau. (ảnh bên)

Ảnh: Văn Dũng, Cao Cường

trưởng đánh cô giáo.

Bức xúc trước cách xử sự của Hiệu trưởng đối với giáo viên, tập thể phụ huynh lớp 2A đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng với nội dung kiến nghị UBND huyện Thạch Hà, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện điều tra, làm rõ sự việc, kỷ luật kiên quyết đối với Hiệu trưởng.

Trả lời PV Dân trí, Ban Giám hiệu nhà trường cho rằng, việc này phải chờ kết luận của thanh tra.

Về việc một số giáo viên đến nhà và ép học sinh viết sai sự thật khiếu nại huynh bức xúc, bà Hồng khẳng định: "Tôi không chỉ đạo giáo viên làm chuyện này.

Trao đổi với ông Ngô Văn Hảo - Chủ tịch UBND xã Thạch Vinh về hướng xử lý

vụ việc, ông Hảo cho rằng: "Quan điểm của chính quyền địa phương là không để chuyện bé xé ra to để trường sớm ổn định công tác dạy, học. Nhưng khi vụ việc trở nên căng thẳng, người bị hại có đơn thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phải công minh xử lý dứt điểm".

Trong khi đó, làm việc với PV Dân trí vào sáng ngày 6/4, bà Nguyễn Thanh Nga - Phó Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà cho hay, ngay sau khi có đơn thư phản ánh của cô giáo Ngu, Phòng đã về làm việc tại trường và đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang UBND huyện. Kết quả xử lý vụ việc như thế nào chúng tôi đang chờ kết luận của UBND huyện", bà Nga nói □

VĂN DŨNG - CAO CƯỜNG

NÔNG NGHIỆP

Thứ ba, ngày 13.4.2010 số 73(3442).

Nguy cơ lặp lại vụ “phá rừng Kẻ Gỗ” thứ 2

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu UBND tỉnh Hà Tĩnh vẫn phớt lờ cảnh báo của dư luận, cố tình chuyển hàng ngàn ha rừng tự nhiên sang trồng keo.



Một góc rừng tại tiểu khu 201.

Cách đây chưa lâu, dư luận Hà Tĩnh rất bất bình về việc tỉnh này lấy hơn 2.000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn Kẻ Gỗ giao cho 2 đơn vị thuê, chuyển thành rừng SX. Sau khi báo chí lên tiếng, UBND Hà Tĩnh đã ra quyết định rút lại toàn bộ diện tích rừng nói trên. Hậu quả là một số cán bộ của Hà Tĩnh bị lãnh án tù. Không những không rút kinh nghiệm từ vụ phá rừng Kẻ Gỗ mà mới đây, một số cơ quan tham mưu ở tỉnh này lại có thông báo đồng ý về chủ trương thu hồi gần 3.462,8 ha rừng tự nhiên đầu nguồn sông Ngàn Sâu giao cho một số tổ chức thuê để trồng rừng keo

làm nguyên liệu băm dăm. Hà Tĩnh lại một lần nữa đứng trước nguy cơ rừng đầu nguồn bị xé thịt.

Mấy ngày qua, NNVN tại Hà Tĩnh liên tục tiếp và nhận đơn thư của hàng chục CBCNV BQL Rừng phòng hộ Ngàn Sâu. Họ lặn lội từ rừng Ngàn Sâu ra gấp PV để “kêu cứu” trước khi quá muộn. Lời thỉnh cầu của họ là không cắt rừng tự nhiên đầu nguồn Ngàn Sâu giao cho tổ chức khác làm rừng SX (hiện nay Bộ NN-PTNT cũng chưa có văn bản nào cho phép chuyển rừng tự nhiên sang

trồng keo). Được biết, BQL Rừng phòng hộ Ngàn Sâu tiền thân là Lâm trường Hà Đông quản lý bảo vệ 24.571 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Ngoài số diện tích nói trên, BQL còn quản lý thêm 5.000 ha đất lâm nghiệp, nâng tổng diện tích rừng được giao lên 29.571 ha.

Sau một thời gian hoạt động, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thu hồi gần 13.000 ha rừng giao cho một số tổ chức, cá

Dư luận Hà Tĩnh không đồng tình với cách làm này và đang nghĩ đến một kịch bản xấu là biết đâu sẽ xuất hiện một vụ phá rừng Kẻ Gỗ lần thứ 2.

nhân. Đến nay, chỉ còn lại 16.785,8 ha đã được UBND tỉnh cấp GCNQSĐD bao gồm 20 tiểu khu trên địa bàn hành chính 7 xã thuộc huyện Hương Khê. Nhưng theo Thông báo số 223/TB-UBND ngày 15/9/2009 thì UBND tỉnh Hà Tĩnh lại thu hồi 1.739,8 ha nữa tại Tiểu khu 187 thuộc BQL Rừng phòng hộ Ngàn Sâu quản lý sang cho một đơn vị khác để làm rừng SX. Ngoài ra tỉnh còn thu hồi trên 2.000 ha ở 2 tiểu khu 216, 231 giao cho Cty Lâm

nghiệp Hà Tĩnh làm để trồng keo nguyên liệu. Thông báo của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã gây nên lo lắng trong dư luận.

Theo ý kiến của các chuyên gia lâm nghiệp trong tỉnh thì đặc thù của lưu vực rừng phòng hộ Ngàn Sâu xuất phát từ Cửa Rào lên thượng nguồn, đây là nguồn sinh thủy lớn nhất của tỉnh, dài gần 100 km từ thượng nguồn Hương Lâm, Hương Liên nằm trên 3 huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ. Vai trò

của các tiểu khu này là vô cùng quan trọng về mặt phòng hộ, bảo vệ vùng hạ du. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà khi thực hiện quy hoạch 3 loại rừng Hà Tĩnh lại cố tình biến đổi số diện tích trên từ rừng phòng hộ đầu nguồn sang rừng SX. Trong khi đó, thực tế diện tích này phần lớn là rừng tự nhiên trữ lượng gỗ bình quân đạt từ 50 - 100 m³/ha. Với việc làm trên chắc chắn sẽ dẫn đến rừng đầu nguồn sẽ tiếp tục bị chặt phá.

Thiết nghĩ, với cách làm
bất cập lấy rừng đầu nguồn
làm rừng SX, còn rừng cuối
nguồn làm rừng phòng hộ,
nhất là trong lúc một số diện
tích đất lâm nghiệp đang được
các đơn vị khai thác hiệu quả
thì có sao lại đi thu hồi
chuyển giao cho tổ chức khác
dẫn đến nguy cơ tranh chấp
rừng và đất rừng. Tai hại hơn,
khi hàng nghìn ha rừng tự
nhiên phòng hộ đầu nguồn
Ngàn Sâu bị cạo trọc để làm
rừng SX rồi cứ 5 - 6 năm cạo
lại 1 lần (1 chu kỳ khai thác
gỗ nguyên liệu băm dăm), sẽ
ánh hưởng ghê gớm đến sinh
thủy cả lưu vực sông Ngàn
Sâu là nơi cung cấp nước SX
và nước sinh hoạt thiết yếu
cho hàng vạn người dân hạ
lưu 3 huyện Hương Khê, Vũ
Quang, Đức Thọ. **ANH BÌNH**



CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ sáu, ngày 9.4.2010 số 1717.

Hà Tĩnh: Xe kiểm lâm ép xe gỗ gây tai nạn rồi bỏ trốn



Chiếc xe BKS 35N-9704 bị hư hỏng nặng.

Ảnh: T.H

Vào lúc 16h ngày 7-4, tại Km 17 trên QL8A đi qua địa phận xã Đức Hòa (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Ôtô tải BKS 37N-9209, do tài xế Bùi Trọng Bình điều khiển, chở gỗ đang đi từ hướng Tây - Đông, đến địa điểm trên thì bị chiếc xe U oát của lực lượng kiểm lâm đuổi sau ép đầu chặn lại. Đang chạy với tốc độ nhanh, nên chiếc xe chở gỗ phanh gấp dừng lại, làm chiếc xe tải BKS 35N-9704, của Tập đoàn Xuân Thành, do Nguyễn Đức Khải điều khiển chạy phía sau đâm mạnh làm cả hai chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, riêng chiếc xe BKS 35N-9704 bị nát nửa phần cabin. QL8A bị ùn tắc hơn 1km.

Sau khi ép chiếc xe gỗ vào, thấy bị tai nạn, chiếc xe U oát của kiểm lâm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Đức Thọ đã có mặt kịp thời để giải tỏa ùn tắc, bảo vệ hiện trường, truy tìm xe U oát giải quyết vụ việc. (Thanh Hà)

CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ tư, ngày 14.4.2010 số 1722.

Hà Tĩnh: Bắt hai đối tượng trộm 49 điện thoại di động

Chiều 12-4, Thượng tá Võ Tá Sơn - Phó trưởng Công an huyện cho biết, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chương, SN 1991; Nguyễn Văn Thuần, SN 1989 về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của Công an Can Lộc, ngày 7-4-2010, tại kí ốt bán điện thoại di động của anh Phan Đặng Thinh, SN 1988, ở xã Đồng Lộc đã bị kẻ gian đột nhập lấy tiền, 49 chiếc

điện thoại di động và 1 li âm. Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng. Qua khám nghiệm hiện trường, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ cùng với nguồn tin từ quần chúng nhân dân, sàng lọc đối tượng, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Can Lộc đã có đầy đủ chứng cứ xác định, Nguyễn Văn Chương và Nguyễn Văn Thuần, quê ở xã Đồng Lộc là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên. Sau khi bị bắt, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật. (V. Hùng)

GIA ĐÌNH & XÃ HỘI

Thứ tư, ngày 14.4.2010 số 45(1.766).

HÀ TĨNH:

Nổ mỏ đá, 5 người chết và bị thương

Khoảng 9h ngày 13/4, tại mỏ đá thuộc HTX Minh Tâm, thị xã Hồng Lĩnh, do chủ mỏ Nguyễn Thế Toàn (trú tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) làm chủ, đã xảy ra một vụ tai nạn do mìn khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sơ suất trong công đoạn đưa mìn lên lỗ để phá đá, một công nhân bất cẩn làm mìn rơi từ trên cao xuống va chạm với đá, phát nổ. Khi ấy, có khoảng 10 công nhân đang làm việc phía dưới mỏ.

Hai nạn nhân thiệt mạng là chị Nguyễn Thị Nhiêm (SN 1958) và chị Trần Thị Tuyết (SN 1969), cả 2 đều trú tại xã Xuân Linh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ngoài ra còn có 3 người khác bị thương trong đó



► Hiện trường vụ tai nạn.

có chủ mỏ Nguyễn Thế Toàn, 1 lái xe và 1 công nhân (chưa xác định rõ danh tính). Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan chức năng thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, tìm hiểu vụ tai nạn thảm khốc trên; Đồng thời khẩn trương hỗ trợ kinh phí cho các gia đình nạn nhân để an táng cho 2 nạn nhân xấu số trên. **VĂN VY**

PHÁP LUẬT

Thứ hai, ngày 19.4.2010 số 109(4.170).



Hà Tĩnh: Điều tra cái chết bí ẩn.

Sáng 18/4, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một người đàn ông chết trôi dạt vào khu vực chân cầu Côn Ranh, xóm 5, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh. Nạn nhân được cơ quan công an xác định là anh Lâm Văn Quang (28 tuổi, ở xã Kỳ Văn, làm nghề thợ xây). Giám định pháp y cho thấy trên đỉnh đầu, vai, lưng, ngực... của nạn nhân có gân chục nhát chém. Ngoài ra, trên cầu Côn Ranh có một chiếc xe máy (được cho là của nạn nhân) và một con dao có hình lưỡi cưa. **TRẦN DƯƠNG**

CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ hai, ngày 19.4.2010 số 1727.

Hà Tĩnh: Tai nạn xe máy 5 người chết và bị thương

Khoảng 21h15' ngày 17-4, trên tuyến đường liên xã An - Viên - Mỹ thuộc địa phận thôn 3, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng làm 3 người chết và 2 người bị thương nặng.

Xe mô tô BKS 38 F2-2473 do Đinh Văn Lợi (SN 1992), trú khối 2, thị trấn Nghi Xuân, điều khiển chở sau hai người là Nguyễn Văn Thân (SN 1991), trú thôn 7, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) và Đặng Thanh Luân (SN 1991), trú ở Nghĩa Đàm (Nghệ An) đi từ hướng thị trấn Xuân An đến địa phận trên đối đầu với xe mô tô mang BKS 38X1-2336 do Lê Văn Vinh (SN 1985) điều khiển chở sau Nguyễn Văn Thanh (SN 1973), đều trú thôn 9, xã Xuân Thành (Nghi Xuân).

Vụ tai nạn trên làm Thân, Luân và Vinh chết ngay tại chỗ, còn hai người khác bị thương nặng. Hai chiếc xe máy bị nát bét. Được biết, 5 nạn nhân trên đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và trong đó có 3 người đang là học sinh Trường THPT Nghi Xuân. Vụ việc đang được làm rõ. (*Thanh Hà*)

CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ ba, ngày 20.4.2010 số 1728.



Đổ đất đá lấn chiếm bờ sông làm nhà.

HÀ TĨNH:

Thuật biến sông... thành nhà ở

Sông Quèn xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, từ xưa nay là con sông phục vụ nước tưới tiêu cho hàng ngàn hecta đất nông nghiệp của các xã Cẩm Sơn, Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Cẩm Trung (thuộc huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh). Nhờ nguồn nước từ sông Quèn, bà con mấy xã nói trên đã gặt hái được nhiều vụ vụ có năng suất cao. Thế nhưng không hiểu vì sao, trong những năm gần đây đoạn sông Quèn chảy qua xã Cẩm Sơn đang bị lấn chiếm nghiêm trọng, sông đang bị thu hẹp dần, nguồn nước ngày càng khô cạn, do một số hộ dân ở đây tự ý đổ đất làm nhà khiến đoạn sông này có nguy cơ chết dần.

Đi sâu tìm hiểu chúng tôi được biết: Những hộ dân đổ đất xây nhà dọc bờ sông Quèn, phần lớn đều không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng họ vẫn ngang nhiên xây nhà kiên cố với diện tích hàng trăm mét vuông, thậm chí còn lên tầng để ở và kinh doanh buôn bán. Điều đáng ngạc nhiên là khi những hộ dân này cố ý lấn chiếm, hủy hoại dòng sông Quèn để xây nhà trái phép thì chính quyền xã, huyện không có biện pháp ngăn chặn.

Ông Lương Hữu Tiên - Chủ tịch xã Cẩm Sơn, khi trao đổi với chúng tôi đã khẳng định: "Đây là hệ quả của lịch sử để lại. Chính quyền trước đây có cho một số hộ dân mượn đất làm quán, buôn bán tạm thời, có quy định diện tích cụ thể cho các hộ, những hộ có diện tích ít nhất là 36m², hộ có diện tích nhiều nhất là 45m², tuyệt đối không được làm nhà kiên cố. Nhưng trên thực tế hiện nay hoàn toàn đi ngược lại với các quy định trước đó. Một số hộ dân đã tự ý xây nhà kiên cố lên đến hàng trăm mét vuông, chính quyền đã nhiều lần "nhắc nhở" nhưng không có kết quả gì..."

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Nguyễn Đức Quang lại cho rằng, đây là những sai phạm thuộc về chính quyền xã Cẩm Sơn, vì thế trách nhiệm giải quyết thuộc về cấp xã. Huyện Cẩm Xuyên cũng đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu chính quyền xã khẩn trương giải quyết, nhưng thực trạng xây nhà trái phép, lấn chiếm dòng sông Quèn vẫn tồn tại trong nhiều năm qua.

Nếu chính quyền huyện Cẩm Xuyên và các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh không kịp thời ra tay ngăn chặn tình trạng lấn chiếm vô tội vạ này, những nhà hàng, "nhà nổi" sẽ tiếp tục mọc lên dọc bờ sông Quèn, người nông dân đang kêu cứu, sông Quèn đang hấp hối...

VĂN HẢO - VĂN ĐÌNH

NÔNG THÔN

thứ ba, ngày 27.4.2010 số 83(2.770).

HÀ TĨNH:

Mò ốc, hai học sinh chết đuối

Ngày 24-4, được nghỉ cuối tuần, hai em Trần Văn Sáng và Hồ Phạm Thành (cùng 10 tuổi), học sinh lớp 4 Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn rủ nhau đến đập Hồ Vây để mò ốc. Do đập quá sâu, nước xoáy, Sáng và Thành lại không biết bơi, nên khi cả hai vừa đặt chân xuống bờ đập thì bất ngờ trượt chân xuống đập. Người dân gần đập phát hiện, vớt được hai cháu và đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

HỮU ANH

TIỀN PHONG

chủ nhật, ngày 25.4.2010 số 115.

Hai chị em chết trong phòng ngủ

Hà Tĩnh (TP) - Sáng 23-4, hai chị em Trần Thị Hà Tuyên (SN 1996) và Trần Thị Hà Giang (SN 1998) con anh Trần Đức Uý trú tại thôn An Tiên, Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh chết trên giường ngủ ở tầng 2 tại nhà của gia đình.

Tối 22-4, tại khu vực thôn An Tiên mất điện, gia đình anh Úy sử dụng máy phát điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Trước khi đi ngủ, anh Úy lên kiểm tra thấy hai con đã tắt đèn đi ngủ. Sáng 23-4, anh vào phòng phát hiện 2 con đã chết. Khi mọi người vào phòng nạn nhân, không khí trong phòng ngọt ngat, có mùi lạ, các cánh cửa đóng kín mít. Theo xác định ban đầu, có thể hai cháu Tuyên và Giang bị chết ngạt khi ngủ do thiếu oxy.

Minh Thùy

ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT

Thứ ba, ngày 6.4.2010 số 4(41-1088).

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1978, Trần Đình Hợi lên đường nhập ngũ. Năm 1984, khi đang là Thượng sỹ, Tiểu đội trưởng, thuộc đồn biên phòng 136, Cửa Việt, Quảng Trị, vì hoàn cảnh quá neo đơn, Trần Đình Hợi đã xin xuất ngũ về quê để chăm sóc cha mẹ già yếu và xây dựng cuộc sống. Năm 1985, anh Hợi kết hôn với chị Phạm Thị Châu, là người cùng làng. Cuộc sống vợ chồng ở một làng quê nghèo, thuần nông không giúp anh chị dư dả nhưng lại êm ám, yên bình. Sáu đứa con lần lượt chào đời....

Khi tất cả mọi dự định cho tương lai còn ở phía trước thì tai họa bất ngờ ập xuống. Năm 2004, chị mắc phải bạo bệnh. Anh đã chạy vạy khắp nơi, tìm đủ mọi cách để cứu chữa nhưng căn bệnh ung thư não quái ác đã cướp đi sự sống của chị. Sau mất mát to lớn đó, anh đã cố gắng dậy để tiếp tục sống và nuôi dạy các con. Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, ba đứa lớn đã phải kết thúc sự học giữa chừng, làm thuê cùng cha nuôi các em ăn học. Rồi tai họa nối tiếp tai họa. Đến năm 2006, anh Hợi đổ bệnh. Nhờ sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, anh đã chạy chữa nhiều nơi

nhưng vẫn không thể tìm ra bệnh. Chỉ biết, anh bị nỗi các khối u, nhiều khi toàn thân như bị tê liệt, mất khả năng lao động. Anh không nói bởi anh sợ đó là ảnh hưởng của những năm tháng quân ngũ thường xuyên phải sống nơi rừng sâu, nước độc... Khi tất cả còn bế tắc, không hy vọng, không lối thoát, số phận đã giết chết mọi sự cố gắng của cha con anh. Một ngày cuối tháng 3 vừa qua, anh đã vĩnh viễn ra đi vì một căn bệnh không kém phần quái ác – tai biến mạch máu não.

Hôm chúng tôi đến nhà cũng đúng vào lúc sáu đứa con đang cúng cơm tuân cho cha. Nhìn mâm cơm đơn sơ, căn nhà hoang lạnh và 6 vành khăn tang, chúng tôi và những người hàng xóm đã không cầm được nước mắt. Nhưng điều làm chúng tôi trấn trở nhất là rồi đây, liệu 3 đứa con mồ côi của anh chị còn đi học là Trần Đình Trường (Lớp 8D), Trần Thị Trang (Lớp 7C, Trường THCS Cẩm Thành) và Trần Đình Nghiêm (Lớp 5C, Trường Tiểu học Cẩm Thành) có phải thất học giữa chừng như 3 anh chị của các cháu? Cháu Trần Đình Diên, anh cả trong gia đình, đang làm thuê ở Bình Dương về dự tang cha, nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi: "Bạn cháu đã không được đi học, cháu

Lời khẩn cầu của 6 đứa trẻ mồ côi

Mẹ mất vì bị ung thư, cha qua đời vì bị tai biến mạch máu não, ông bà nội ngoại cũng đều bắt đắc kỳ tử. 6 đứa con chưa kịp trưởng thành... Câu chuyện bất hạnh này được chúng tôi ghi lại ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.



Ba đứa trẻ đứng trước nguy cơ thất học

không muốn các em cháu phải thất học. Nhưng bây giờ cháu không biết phải xoay xở thế nào. Tất cả những gì có thể bán được cha cháu đã bán để chữa bệnh, hiện tại cha mẹ cháu còn mắc nợ gần 15 triệu đồng, rồi còn các khoản đóng góp của các em ở trường...". Nói đến đây, cháu Diên ôm các em khóc nức nở.

Cũng cần phải nói rằng, trước hoàn cảnh éo le của gia đình anh Trần Đình Hợi, chính quyền địa phương, Ban giám hiệu Trường THCS Cẩm Thành và bà con làng xóm đã có rất nhiều sự giúp đỡ, cả về vật chất, cả về tinh thần. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho

biết: "Xã đã có nhiều sự quan tâm, giúp đỡ các cháu và cũng đã chỉ đạo các đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên có biện pháp giúp đỡ. Nhưng xã nghèo như chúng tôi, ngân sách có hạn, muốn cứu mang lâu dài cũng rất khó. Chỉ biết nhờ vào các nhà hảo tâm thôi". Còn cô giáo Hoàng Thị Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thành thì chia sẻ: "Hoàn cảnh của các cháu là đặc biệt nhất địa phương, Nhà trường đã vận động thầy, cô giáo và các em học sinh quyên góp tiền, gạo để giúp đỡ nhưng vẫn khó. Chúng tôi cũng đã miễn toàn bộ các khoản đóng góp cho các cháu. Nếu nhà trường không miễn thì các cháu cũng không có tiền để đóng".

Chiều muộn, chúng tôi rời Hưng Mỹ mà lòng trĩu nặng lo âu... Cầu mong có thật nhiều những tấm lòng hảo tâm, để cuộc sống của các cháu bớt đau khổ và quan trọng hơn là để ba em bé mồ côi không phải thất học■

Đậu Minh Long

THANH NIÊN

Thứ ba, ngày 6.4.2010 số 96(5218).

“Đừng bỏ em con một lần nữa!”

Một buổi chiều giá rét năm 2006, đi làm đồng về, chị Phan Thị Dao (42 tuổi, trú tại xóm 11, thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thấy hàng chục người đang tụ tập chỉ trỏ, bàn tán quanh một đứa bé còn đỏ hỏn bọc trong bao xi măng nằm giữa cái lạnh mùa đông tại bãi tha ma. Chị hét lên: “Trời ơi! Sao mọi người đứng nhìn chi. Nhanh bế bé vào trạm xá”. Nói đến đây, chị Dao nước mắt ròng ròng. “Lúc đó tôi không nghĩ điều gì ngoài việc bế đứa nhỏ chạy một mạch vào trạm y tế gần nhất. Toàn thân bé tím ngắt. Các y, bác sĩ hô hấp, sưởi ấm cho bé mãi đến 2 ngày sau bé mới mở mắt ra, tôi mừng vỡ kẽ và quyết định, bé sẽ là con của tôi”, chị xúc động kể lại.

Từ cái ngày định mệnh đó, bé đã may mắn được gia đình chị Dao và anh Nguyễn Xuân Tuân cưu mang đến hôm nay. Tên khai sinh bé là Nguyễn Thị Huyền Linh do chị đặt. Bé cứ lớn lên từng ngày, sức khỏe bình thường, thế nhưng đã 4 tuổi, bé vẫn không biết nói, biết đi mà chỉ cười đùa với các thành viên trong gia đình.

Anh, chị đã chạy vạy khắp nơi vay muộn đem con ra vào



*Khuôn mặt dễ thương, nụ cười
hồn nhiên của bé Linh*

ẢNH: T.H

các bệnh viện trong Nam ngoài Bắc. Theo bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bé mắc chứng viêm não bẩm sinh, cần sớm đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị.

Nhiều đêm trằn trọc, không biết lấy đâu ra hàng trăm triệu đồng chữa bệnh cho con, chị đã bàn với chồng và con là gửi bé Linh vào trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật. Mỗi lần bàn tới đây, người con trai cả là Nguyễn Viết Thắng khóc nức nở: “Xin bố, mẹ đừng bỏ em con một lần nữa. Em nó không biết nói, biết đi thì sao? Đã có chúng con chăm sóc em rồi!”...

TRƯƠNG HOA

IV. VĂN HÓA - GIÁO DỤC Y TẾ – THỂ THAO

NÔNG NGHIỆP

Thứ hai, ngày 19.4.2010 số 77(3446).

Hà Tĩnh: **Một xã thuần nông có 55 tiến sĩ**

Vừa qua, cán bộ Phòng Văn hóa xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, thống kê và phát hiện một xã có tới 55 tiến sỹ (TS).

Ông Đỗ Viết Thống - Chủ tịch UBND xã cho biết, toàn xã Kim Lộc có 11 xóm, 1.000 hộ dân với 4.000 nhân khẩu, 602 ha đất tự nhiên, 100% dân đều sinh sống bằng nông nghiệp. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tinh thần ham học của người dân nơi đây rất cao.

Ông Trần Huy Nhuệ - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Kim Lộc cho hay: "Xưa kia, Kim Lộc không phải là làng khoa bảng cũng không có nhiều tiến sĩ như bây giờ. Cách mạng tháng Tám thành công, phong trào khuyến học đều được các gia đình, dòng họ chú trọng. Ý thức học tập đã ăn sâu vào tâm trí từ cụ già đến các em nhỏ và được đưa vào hương ước của làng.

Hơn 40 dòng họ của xã hiện nay đều là dòng họ khuyến học, tự hào hơn nữa khi làng nào trong xã Kim Lộc cũng đều có GS, TS. Đặc biệt, nhiều gia đình có từ 2, 3 đến 5 người con đều là TS. Diễn hình như gia đình NGND, GS.TS Trần Văn Huỳnh có tới 5 người con đều là TS...

NGUYỄN HUÂN



*Trường tiểu học xã Kim Lộc - cái nôi của
rất nhiều TS*

TẠP CHÍ XƯA NAY

Tháng 4.2010 số 353.

Sắc phong có
niên đại Thiệu Trị

Bản sắc vua Quang Trung
ban cho ông Trương Bao
- Ánh: Trung tâm Gia phả
TP.HCM

Sắc phong ở Hà Tĩnh

NGUYỄN THỊ HOÀI THÂN

Theo thống kê chưa đầy đủ nhưng có thể khẳng định hiện nay ở Hà Tĩnh có đến hàng ngàn sắc phong đang được lưu giữ trong các làng xã, gia đình và dòng họ. Những địa chỉ hiện còn lưu giữ số lượng lớn sắc phong tiêu biểu như: Đền Ngu (Thạch Trị, Thạch Hà) lưu giữ 131 đạo sắc, đền Sắc (Thạch Lạc - Thạch Hà) 78 đạo sắc, Đền thờ Nguyễn Xí (Xuân Liên - Nghi Xuân) 50 đạo sắc, Chùa Bụt Sơn (Phú Lộc - Can Lộc) 31 đạo sắc. Bảo tàng tỉnh hiện đang lưu giữ gần 200 đạo sắc, Thư viện tỉnh có 20 đạo sắc với niên đại chủ yếu từ thời hậu Lê, Tây Sơn và Nguyễn. Kết quả điều tra tại một số làng xã cho thấy rắng qua thời gian do điều kiện khí hậu, các biến cố lịch sử và cả sự bất cẩn của con người rất nhiều sắc phong đã bị hư hỏng, mất mát. Tuy nhiên số lượng sắc phong còn được lưu giữ cho đến nay vẫn còn khá lớn, đây là một di sản văn hóa cần được đánh thức và bảo tồn trước nguy cơ thất truyền và bị hủy hoại. Giá trị của sắc phong đã được khẳng định, sắc phong cùng với các loại thư tịch cổ như: chiếu, chi, hịch bằng chữ Hán

là một loại văn bản pháp quy mang tính chính thống của nhà nước phong kiến. Về cơ bản sắc phong hiện có trên địa bàn Hà Tĩnh gồm 2 loại: Loại thứ nhất là sắc phong chức tước chủ yếu từ thời Lê trở về trước dùng để phong cấp, tưởng thưởng cho các công thần, quý tộc, quan lại, hoàng thân quốc thích trong vương triều, loại này được xem là vật gia bảo nên thường được lưu giữ tại các gia đình hoặc nhà thờ họ mà không được công bố rộng rãi. Loại thứ hai là sắc phong thần chủ yếu có từ thời nhà Nguyễn bao phong các nhân vật lịch sử có công khai ấp lập làng, truyền dạy nghề thủ công hoặc có công đức với cộng đồng làng xã (nhân thần) và các vị thần trong tín ngưỡng dân gian (nhiên thần), họ thay mặt "Thiên tử" cai quản, che chở cho dân làng chống mọi ác thần, giúp cho dân được bình yên, thịnh vượng. Loại sắc phong thần là tài sản chung của cả cộng đồng nên thường được cất giữ tại các đình, đền, miếu mạo và từ đường trong làng xã.

Về mặt lịch sử văn hóa, sắc phong cho biết tên tuổi công tích của các nhân vật lịch sử gắn với những địa danh cụ thể, đó là những thông tin quan trọng xác định tên làng xã Việt Nam qua các thời kỳ, góp

phản nghiên cứu tìm hiểu các địa danh cổ và hệ thống hành chính thời phong kiến. Một khía cạnh khác là nguồn tư liệu để tiếp cận tìm hiểu về tín ngưỡng dân gian đặc biệt là tục thờ thành hoàng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân làng xã. Đặc biệt dưới chế độ phong kiến việc thành hoàng làng được ban sắc phong đối với người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là sự công nhận chính thức của người đứng đầu nhà nước phong kiến về sự hợp pháp của làng xã, là văn bản của nhà vua chính thức thừa nhận chủ quyền đất đai, của cải để người dân yên tâm an cư lạc nghiệp. Do đó dưới góc độ chính trị học sắc phong là tờ giấy mang giá trị thiêng liêng bởi nếu làng nào mà không có thành hoàng thì người dân thật bất hạnh, họ sẽ không an cư lạc nghiệp, không có tôn ti trật tự, không xây dựng gia đình, không bám trụ bám làng, do đó những làng không có thành hoàng thì phải đi mượn, hú cầu cho có nhân vật lịch sử của làng mình. Nội dung trong các sắc phong nhìn chung đều có bố cục tương đối giống nhau. Mở đầu là nêu các mỹ tự (ca ngợi phẩm chất tốt đẹp), mà vị thần, nhân vật hay thành hoàng trước đây đã được phong tặng, kế đó nêu lý do phong tặng. Cuối cùng là các mỹ tự hiện tại được phong cho các vị thần, nhân vật hay thành hoàng. Dưới đạo sắc phong là 2 chữ “cố sắc” (thường được dùng thời hậu Lê và Tây Sơn) hoặc 2 chữ “khâm tai” (thời Nguyễn). Cụ thể, niên hiệu Cảnh Hưng thì nội dung là “vua kế nghiệp đã được tiên phong, vương vị đã định, triều đình đã lập, tông xã vững vàng, cơ đồ lớn lao, lễ nghi có nghi thức đăng trật, nên gia phong” niên hiệu Quang Trung thì là “vì ngầm giúp dư đồ hoàng gia thu về một mối, lễ có nghi thức đăng trật nên gia phong”, hay niên hiệu Tự Đức là: “nay trẫm nối nghiệp cả, nay trẫm nối nghiệp vua, vâng mệnh trời sáng suốt, xa tưởng tới sự tốt lành của thần đáng gia tặng”, niên hiệu Khải Định thì “nay gặp ngày thọ của vua, được đội ơn ban cấp sắc phong, chuẩn cho thờ phụng, chính gặp Đại Khánh tứ tuần của Trẫm, ban chiếu này, ban ân nhân lễ đăng trật long trọng, xác nhận gia phong”. Sắc phong là văn bản gốc thuộc loại độc bản do đích thân vua ban nên thời gian được ghi ở cuối sắc là niên đại tuyệt đối gồm: Triều vua ban sắc, tháng ngày ban sắc. Ví dụ: “Khải Định cửu niên thất nguyệt nhị thập

ngũ nhật” (ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 - tức năm 1924 dưới triều vua Khải Định. Niên đại tuyệt đối chính xác, đáng tin cậy này cho phép khẳng định rõ ràng về phong cách mỹ thuật, như thế của từng thời kì lịch sử được thể hiện trên từng đạo sắc cụ thể. Đây là một kênh tư liệu cần có những nghiên cứu sâu hơn để làm sáng rõ một thể loại văn bản Hán Nôm góp phần tìm hiểu nhiều mặt lịch sử văn hóa truyền thống Việt Nam.

Về nghệ thuật trang trí sắc phong in đậm dấu ấn tạo hình của các thời kì lịch sử khác nhau, các loại hoa văn tiết nền, màu sắc, thư thể trên sắc phong cho thấy trình độ tay nghề tinh xảo và điêu luyện của các bậc nghệ nhân xưa đã để lại nét vàng son trên giấy gấm. Sắc phong đời Lê Cảnh Hưng (1740 - 1786) có màu bạc trang trí hoa văn đường viền và các hình hồi văn chữ vạn, quy bối (mai rùa), kỷ hà (hình học). Nhưng đa số sắc phong thể hiện rõ hình tứ linh long, ly, quy, phượng bằng nghệ thuật đồ họa và những chấm tròn điểm xuyết phân bố trên toàn mặt sắc được vẽ bằng tay in trên nền



Sắc phong
Thành Hoàng
làng Bảo Yên,
niên hiệu Tự
Đức thứ 33
(1880)

Sắc phong
Thành Hoàng
làng Bảo Yên,
niên hiệu Tự
Đức thứ 33
(1880)
- Anh: Tác giả

Trong giai đoạn hiện nay ngành văn hóa cần tiến hành điều tra, kiêm kê, phân loại và dịch thuật một cách đầy đủ khoa học có hệ thống, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để nhân dân có ý thức giữ gìn bảo tồn các hiện vật quý giá này. Đây không chỉ là một loại hình di sản văn hóa vật thể, một nguồn tài liệu hiện vật quý hiếm có giá trị về nhiều mặt mà còn là một vật thiêng trong đời sống tinh linh của cộng đồng cư dân làng xã. ■

ĐẠI ĐOÀN KẾT

Thứ ba, ngày 6.4.2010 số 71.

Hà Tĩnh:

Phát hiện thêm 47 đạo sắc phong thần quý hiếm

(ĐĐK)- Chiều ngày 5-4, Phòng Quản lý Di sản, thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phát hiện được tại ngôi Đền Cả, thôn Hội Phú, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang lưu giữ 47 đạo sắc phong thần cổ quý trong nhiều hòm gỗ. Trong số đạo sắc phong cổ này, có 7 đạo sắc phong Cảnh Hưng, năm thứ 44 (1783) có niên đại sớm nhất và muộn nhất là 11 đạo sắc phong niên hiệu Khải Định, năm thứ 9 (1924). Ngoài ra còn có đạo sắc phong thời Nguyễn với Minh Mạng 4 đạo, Thiệu Trị 10 đạo, Tự Đức 6 đạo, Đồng Khánh 2 đạo...

Các đạo sắc phong này đều được viết trên nền giấy gió dày, với nội dung là để phong mỹ tự (tức phong thần) cho vị thần hiện đang được thờ tự tại đền Cả là Tứ vị Thánh nương Đại càn Quốc gia Nam hải.

THÀNH SEN

TUỔI TRẺ

Thứ bảy, ngày 3.4.2010 số 85/2010(6125).

● **Tìm thấy ba sắc phong thời Tây Sơn tại Hà Tĩnh**

Ba sắc phong thời Tây Sơn vừa được các nhà nghiên cứu gia phả TP.HCM tìm thấy tại tộc họ Trương ở xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là các văn bản gốc, do tư gia gìn giữ, nhưng đã bị mòn, rách ít nhiều qua thời gian và loạn lạc. Quý nhất có đạo sắc của vua Quang Trung ban cho ông Trương Bao, ấn ký ngày 25 tháng 10 năm Quang Trung thứ 5 (1792), với tước hiệu "Tráng Tiết Tướng Quân Võ Úy Bao Đức Nam".

Hai sắc phong còn lại được ban vào đời vua Cảnh Thịnh năm thứ 8 (1800), có nội dung gia phong tước hầu và tước bá cho người từng có công đánh giặc dưới triều Tây Sơn, chỉ nêu tước hiệu chứ không nêu tên.

Theo ông Huỳnh Văn Năm - thành viên Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia



Bản sắc vua Quang Trung ban cho ông Trương Bao

Ảnh: Trung tâm gia phả TP.HCM cung cấp

phả tại TP.HCM: đây là phát hiện quý giá, các tài liệu sẽ tiếp tục được nghiên cứu để làm sáng tỏ cách tổ chức nhà nước, những tước hiệu, chức sắc dưới thời Tây Sơn.

(LAM ĐIỀN)

GIA ĐÌNH & XÃ HỘI

Thứ hai, ngày 5.4.2010 số 41(1.761).

HÀ TĨNH:

**Phát hiện 50%
phụ nữ viêm
nhiễm đường
sinh sản**

Tính đến 5/4, Hà Tĩnh đã triển khai Chiến dịch tại 12/12 huyện, thị, thành phố với hơn 50% số xã trên địa bàn Chiến dịch.

Theo thống kê sơ bộ, các chỉ tiêu về biện pháp tránh thai lâm sàng đạt 35% kế hoạch Chiến dịch. Qua thăm, khám, đã phát hiện 50% chị em phụ nữ đến khám mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục. Năm 2010, Hà Tĩnh đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho Chiến dịch, trong đó, gần 300 triệu được trích từ nguồn ngân sách địa phương. **V.T**

GIA ĐÌNH & XÃ HỘI

Thứ năm, ngày 8.4.2010 số 14(1763).

Lão lương y 103 tuổi

THANH NGUYỄN

Bước qua tuổi 100 nhưng cụ vẫn còn tinh táo, bắt mạch và khám bệnh cho người dân nghèo. Cụ là nurse lương y Nguyễn Thị Hai (103 tuổi) mà người dân TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn tôn trọng và vinh danh là "Bà Thầy" - người một đời trọn tình với hai chữ "lương y".

6 đời giữ y đức

Sinh năm 1907 tại xã Cẩm Vinh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh trong một gia đình nhiều đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh gia truyền, năm 22 tuổi, cụ Hai được ông nội truyền nghề lại với chuyên khoa bắt bệnh và chữa trị các bệnh nan y của phụ nữ, nam giới, các bệnh về hiếm muộn con cái. Đến nay, đã hơn 80 năm hành nghề cụ Hai đã chữa trị và mang lại sự cõi niềm hạnh phúc cho hàng trăm lượt người.

Chúng tôi tìm đến nhà thuốc Bà Thầy (102 Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh) vào buổi chiều, mặc dù trời đã gần tối nhưng cụ Hai vẫn bận rộn với công việc bắt mạch và chẩn đoán bệnh của mình. Trong nhà cụ Hai cùng cháu nội là chị Lê Thị Hiên (53 tuổi) đang chậm rãi khám bệnh và kê đơn bốc thuốc cho người bệnh. Tiếng hỏi chuyện, hỏi bệnh của cụ vẫn át được những câu nói của những người bệnh. Ngoài hiên, một nhóm hơn 10 người đang ngồi chờ đến lượt được cụ bắt mạch, trong số đó có nhiều người đến để cảm tạ cụ Hai.

Chị Võ Thị Hoa (45 tuổi) quê Hương Khê, Hà Tĩnh bị chứng bệnh gai cột



■ Cụ Hai - bà Thầy đang bắt mạch.

sống, đau lưng đã gần 3 năm nay, việc đi lại và làm việc đều khó lòng nhung do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không thể đến bệnh viện. Nghe người quen giới thiệu chị tìm đến cụ Hai để bắt mạch, bốc thuốc, kết hợp với bấm huyệt, châm cứu. Đến nay, sau gần 2 tháng chữa trị chị Hoa đã đỡ hẳn. Không biết lấy gì tạ ơn, chị Hoa mang một con gà to

dể biếu cụ bồi dưỡng. Chị ái ngại: "Không biết lấy gì tạ ơn cụ, nhờ cụ mà tui đã đỡ hẳn đi lại và làm việc gần như đã bình thường. Cây nhà lá vườn mang đến biếu cụ không biết cụ có nhận cho không nữa!".

Ôn nghĩa là vậy nhung mỗi lần người bệnh đến trả ơn thì cụ Hai đều từ chối. Nhiều người giàu có ở tận Hà Nội, Hải Phòng, TP

HCM.. mang quà dắt tiề đến để trả ơn nhưng cụ Hai đều quyết không nhận. "Tui làm theo lương y của người thầy thuốc. Ông bà, tổ tiên đã tin tưởng và truyền nghề lại cho tui thì tui phải làm tròn đạo lí người thầy thuốc. Lúc nào còn sức là tui còn giúp đỡ bà con thôi!" -cụ Hai tâm sự.

Đức lương y có trong cụ Hai - bà Thầy từ khi còn

tâm bé. Đến giờ cụ không còn nhớ gia đình mình đã qua 6 đời làm nghề lương y bốc thuốc nữa. Cụ chỉ nhớ hồi còn nhỏ thường theo ông nội lên núi hái thuốc rồi từ đó biết được tên, tác dụng của các loại thảo dược. Cụ Hai được ông nội truyền nghề và dẫn đi khắp dải đất miền Trung để chữa bệnh cho người nghèo. Tận mắt thấy được những cơ hàn của người nông dân nghèo cụ đã dặn tôi luyện đức y của mình và làm tiếp bước nghề của tổ tiên.

Hồi còn trẻ cụ đã từng được qua Trung Quốc, Campuchia để học thêm về cách bắt mạch chẩn đoán bệnh, cách bào chế các loại thảo dược thành những loại thuốc quý. Từ những kinh nghiệm học được cụ Hai tiếp nhận cùng với những bí quyết gia truyền nhiều đời cụ đã dàn hoàn thiện khả năng của mình để chữa trị cho những người bệnh.

Lật dở những trang nhật kí chữa bệnh của cụ Hai chỉ chít những dòng chữ cảm tạ của người bệnh. Người bệnh đến tạ ơn cụ, cụ không nhận quà biếu. Cụ chỉ nhận tấm lòng và bảo người bệnh đè vài dòng lưu bút vào cuốn sổ cũ kĩ của mình. Với cụ Hai đó là cả một gia tài của một người lương y. "Bệnh nhân chủ yếu là dân cày cả. Quà cáp nhận là có tội. Chỉ cần đè tui vài dòng, sau này

con cháu đọc vào để hiểu hết được cái quý của người thầy thuốc là tui mẫn nguyện lâm rồi!", cụ tâm sự.

Một chút tình riêng

Người bệnh tìm đến cụ Hai thường là người nghèo. Mỗi thang thuốc chỉ có giá 2-3 ngàn đồng gọi là công bắt mạch. Nhiều trường hợp quá khó khăn cụ nhận điều trị miễn phí. Bởi thế nhiều người dân những vùng quê nghèo mỗi lần nhắc đến bà Thầy đều nhớ đến ơn cụ Hai mang lại cho người dân nơi đây.

Hơn 80 năm nghề đối với cụ Hai có lẽ còn chưa đủ bởi cụ luôn tâm niệm: "Nghề thầy thuốc không có tuổi. Còn sức để "Vòng ván thiết ván" là hãy còn hành lương đức với đời". Bởi thế ở cái tuổi "Bách niên giai lão" hàng ngày cụ vẫn gượng dậy để bắt mạch và khám bệnh cho 7-10 lượt病人. Và đến giờ cụ Hai vẫn còn nhớ rất rõ mạch tên các loại thảo dược cũng như công dụng, cách điều chế của chúng.

Sức yếu nhưng trông phong thái của cụ vẫn niềm nở và gần gũi với người bệnh. Mỗi lần bắt bệnh cụ đều hỏi han hoàn cảnh gia đình của từng bệnh nhân. Những trường hợp nào sau khi bắt bệnh, khả năng mình có thể chữa được cụ mới nhận còn không cụ khuyên



■ Lương y Nguyễn Thị Hai đang bắt mạch cho bệnh nhân.

bệnh nhân nên đến bệnh viện để được khám và điều trị tốt hơn.

Bước qua tuổi 100, cụ đã sống trọn một thế kỷ của đời người hiểu hết được giá trị cao đẹp của lương y. Ngày cụ truyền lại nghề cho hai đứa cháu là Lê Thị Hiên và Nguyễn Thị Thuận với mong muốn trước hết có người nối dõi nghề tổ tiên và bước tiếp con đường mà gần thế kỉ qua cụ theo đuổi. Tiếc rằng đến nay có chị Hiên còn tiếp bước cụ, còn chị Thuận vì cuộc sống gia đình đã không còn theo nghề tổ tiên nữa. Nhắc đến chuyện này trong con mắt cụ bà tuổi 100 này mắt luôn ngân lệ: "Tui gần đất xa trời rồi, sống chẳng được bao

lâu nữa. Con cháu bỏ nghề thuốc cũng do hoàn cảnh kinh tế cả thôi. Nghề thuốc nuôi cái đức lương y chứ có nuôi nổi miếng cơm manh áo đâu nên tui cũng không trách móc gì chúng cả. Có trách thì trách chúng không nghĩ đến bà con nghèo khổ thôi" - cụ Hai tâm sự.

Trời tối dần, trong căn nhà cũ kĩ cụ Hai đã mệt, cụ đang gắng sức bắt bệnh và bốc thuốc cho người bệnh cuối cùng. Xong cụ vào buồng trong nghỉ. Húp miệng cháo, tôi thấy cụ khó nuốt, có lẽ một phần vì sức cụ đã yếu, một phần vì cụ còn trăn trở, nặng nghĩ tới ngày mai...

TUỔI TRẺ

Thứ ba, ngày 20.4.2010 số 102/2010(6142).

Đánh mât một ngôi mộ cổ

Trong khi di dời nghĩa trang, người dân xã Kỳ Phương (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện một ngôi mộ cổ. Khi các nhà nghiên cứu nhận được thông tin mới biết đó là ngôi mộ sử dụng kỹ thuật ướp xác.

Sáng 15-4, nhóm nghiên cứu thuộc Bảo tàng Hà Tĩnh và Phòng quản lý di sản, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hà Tĩnh tiến hành khảo sát ngôi mộ hơn 200 năm ở xã Kỳ Phương. Nhóm nghiên cứu cho biết ngôi mộ này được táng chìm trên cồn cát theo kiểu táng thức trong quan ngoài quách, ở độ sâu cách mặt đất khoảng 30cm. Phần quách của ngôi mộ cổ xây bằng đá cuội tự nhiên được gắn kết với loại vữa vôi mịn. Phần ngoài của quan được quấn một lớp vải dày màu vàng và khoáng cách giữa quan và quách được nén chặt một lớp cát.

Hình thức bảo lưu thi hài thứ tự từ trên xuống. Trên là bì dài nhiều màu vàng có ba dòng chữ Hán, đến tiền giấy (vàng mã) xáo trộn với lá chuối, một lớp lụa nhiều dù màu, thi hài mặc 10 bộ quần áo bằng nhiều, lụa dù các màu theo kiểu triều phục, tiếp đến là một lớp bột màu vàng dày 10cm (thổ hoàng) và dưới cùng lót một tấm chiếu bằng sợi (không rõ chất liệu). Bên trong quan tài đựng một loại dung dịch nước



**Khi tiến hành cất bốc người dân xã
Kỳ Phương bất ngờ thấy ngôi mộ còn
nguyên xác ướp** Ảnh do người dân cung cấp

thơm, các nhà nghiên cứu cho đây là một loại hóa chất đặc biệt giữ xác chết.

Ông Lê Điểng (64 tuổi) - một trong những người trực tiếp cất ngôi mộ cổ - kể lại: "Khi mở nắp quan tài hàng trăm người dân xã Kỳ Phương bất ngờ thấy thi hài của ngôi

Xác ướp này được xác định là ông Lê Huy Tích, làm quan dưới hai triều đại Lê và Nguyễn. Ông Tích từng giữ trấn thủ biên giới xứ Lang Sơn, Tuyên Hóa. Do có nhiều công trạng, ông được nhà Lê và nhà Nguyễn phong tặng "Lê Triều lịch thụ trân tiết tử phẩm tướng quân Lê Huy Tích".

Năm 1840 ông mất tại kinh thành Huế. Thi hài ông được an táng tại xã Hoằng Lễ, huyện Hà Hoa, nay là xã Kỳ Phương, quê hương của ông. Triều Nguyễn cho lập đền thờ, giao nhân dân thờ phụng.

mộ còn nguyên vẹn. Sau khoảng 10 phút tiếp xúc với không khí, toàn bộ bên trong quan tài chuyển sang màu đen. Sự việc xảy ra vào buổi chiều nên dòng họ chúng tôi không kịp báo cơ quan chức năng."

Sau khi kháo sát ngôi mộ và xem những tấm hình về xác ướp, ông Lê Bá Hạnh - phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh - lấy làm tiếc: "Ngôi mộ cổ ở Kỳ Phương là ngôi mộ cổ kỹ thuật ướp xác lần đầu tiên được phát hiện ở Hà Tĩnh. Ngôi mộ này có thể giúp các nhà khoa học hiểu biết thêm một hình thức ướp xác của nhà Nguyễn để giữ thi hài của vua và quan lại. Rất tiếc trong khi di dời nghĩa trang người dân đã phá đi một ngôi mộ cổ".

VĂN ĐỊNH

GIA ĐÌNH & XÃ HỘI

Thứ tư, ngày 21.4.2010 số 48(1.770).

HÔM QUA (20/4), KHỞI TRANH GIẢI HẠNG NHÌ 2010:

Bóng đá Hà Tĩnh và “giấc mộng đổi đời”

MINH TÂM

Không ít cầu thủ đã từ mảnh đất miền Trung nắng gió này ra đi và tỏa sáng ở các CLB, nhưng Hà Tĩnh vẫn chưa một lần được “định danh” trên bản đồ bóng đá Việt. Mùa giải này, với 17 tỷ đồng từ nhà tài trợ Xi măng Xuân Thành, những tiềm năng bóng đá của Hà Tĩnh đang hy vọng sẽ được “khơi dậy”, giúp người hâm mộ nơi đây thỏa cơn khát lên chuyên sau hơn một thập kỷ mòn mỏi đợi chờ.

Qua thời lận đận

12 năm trước, khi CLB bóng đá Hà Tĩnh chính thức nhận quyết định thành lập thì SLNA đã “nỗi định nỗi đám” ở đấu trường quốc nội. Cùng vị trí địa lý, cùng truyền thống ham học hỏi, chịu khó chịu khổ vươn lên và yêu bóng đá đến cuồng nhiệt, nhưng Hà Tĩnh chưa bao giờ thoát được khỏi “cái bóng” quá lớn từ “người hàng xóm”. Chừng ấy năm SLNA hết VĐQG, rồi tự hào vì các ngôi sao lên tuyển, người hâm mộ Hà Tĩnh lùi thui đến sân chứng kiến đội nhà mỗi mùa vài trận thi đấu lẹt đẹt tại giải hạng Nhì. Những cầu thủ giàu tiềm năng nhất mà bóng đá Hà Tĩnh sản sinh được như tuyển thủ U23 Đinh Thanh Trung hay tiền vệ Ánh Cường phải lẩn lụt rời quê hương tìm cơ hội khẳng định trong màu áo các đội bóng mạnh khác.

Nhưng chuỗi ngày lận đận ấy của bóng đá nơi đất miền Trung khắc nghiệt này có vẻ sắp khép lại. Tháng 1/2010, làng bóng đá Việt Nam lần đầu tiên chứng kiến bóng đá Hà Tĩnh thực sự hòa nhập vào dòng chảy chuyên nghiệp, với việc đội bóng được chuyển giao cho nhà tài trợ Xi măng Xuân Thành. Chỉ 3 tháng sau, 17 tỷ đồng đã được rót vào với mục đích giúp đội “thay da đổi thịt”.

Từ cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện đến nơi ăn chốn ở, tất cả đều được nâng cấp. Những cầu thủ chuyên môn giỏi và đặc biệt là “gốc” Hà Tĩnh được “trải thảm” mồi về. Học viện bóng đá Xuân Thành Hà Tĩnh đã được đưa vào hoạt động với 3 lớp đào tạo U15, U19 và U21, thu hút đến 100 cầu thủ trẻ có năng khiếu. Bóng đá Hà Tĩnh thực sự đã có “diện mạo mới”, quy củ hơn, giàu sức sống hơn để mang lại cho người hâm mộ nơi đây thêm những hy vọng.

Mỗi năm thăng một hạng?

Bóng đá Việt Nam kể từ ngày lên chuyên nghiệp mới chừng kiến trường hợp duy nhất của CLB HN.T&T lập nên kỉ tích 3 năm thăng 3 hạng. Nhưng ngay mùa giải này, lãnh đạo CLB bóng đá Xuân Thành Hà Tĩnh (XT-HT) đang áp ủ hy vọng đội bóng con cưng của mình sẽ tái lập được kỉ tích kể trên một lần nữa. Nếu dựa trên những bước chuẩn bị bài bản cho mùa giải hạng Nhì 2010 của XT-HT, thì tham vọng ấy hoàn toàn có cơ sở trở thành hiện thực.

Tại vòng loại giải hạng Nhì 2010, XT-HT nằm cùng bảng với các đội Công an Nhân dân, Megastar United, T&T Baoercheng và Hoà Phát V&V. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội nhất bảng vào thi đấu vòng chung kết. Theo kế hoạch, vòng loại sẽ khởi tranh vào ngày 20/4 và kết thúc vào ngày 8/5. Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 7/6 đến ngày 10/6.



► Với sự đầu tư lớn, CLB bóng đá XT-HT đang nuôi hy vọng 3 năm thăng 3 hạng.

ANH QUÂN

2 tháng trước khi mùa giải mới bắt đầu, XT-HT chỉ còn giữ lại 3 cầu thủ đáp ứng chuyên môn từng thi đấu tại giải hạng Nhì mùa trước. Với một thỏa thuận đặc biệt, đội bóng đã kêu về 13 cầu thủ từng chơi cho Thanh Hóa tại giải hạng Nhất 2009 và 14 cầu thủ có chuyên môn tốt từ các đội bóng khác. Nhưng điều đắt nhất, chắc chắn phải kể đến khoản phí chuyển nhượng trị giá 5 tỷ đồng chỉ cho chữ ký của cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng. Đã gần 5 năm không chơi bóng đỉnh cao, song kinh nghiệm và tài năng của Vượng chắc chắn sẽ là động lực thúc đẩy XT-HT tiến lên.

Lực lượng như thế, đã có thể xếp XT-HT vào “chiếu trên” của giải hạng Nhì 2010. Nhưng nhiều người tin rằng, đội bóng này sẽ thành công dễ dàng hơn khi được dẫn dắt bởi HLV trẻ Nguyễn Văn Sỹ, người từng đưa V.NB giành quyền thăng hạng V-League mùa giải năm ngoái. Chấm dứt hợp đồng dẫn dắt đội bóng Cố đô, Nguyễn Văn Sỹ trở thành nhân vật trung tâm trong kế hoạch đầy tham vọng của bóng đá Hà Tĩnh. Anh sẽ một lần nữa thể hiện được năng lực của mình, như chính niềm tin lớn lao về khát vọng 3 năm thăng 3 hạng mà HLV trẻ này đã hứa trong ngày cùng hơn hai chục tân binh ra mắt CLB mới. ■